



UNIE van de RELIGIEUZEN
van VLAANDEREN

De URV-nieuwsbrief is bedoeld voor alle religieuzen en voor allen die met ons meeleven.

Stuur hem daarom door naar de lokale gemeenschappen van uw orde of congregatie en (digitaal) naar de individuele leden die over email beschikken.

Deze en vorige edities van deze nieuwsbrief kunt u ook digitaal lezen via onze website: www.urv.be

Zusters en broeders

De ene na de andere 'ber'-maand schuift voorbij. September werd oktober en november. En voor we het goed beseffen zitten we weer in putje winter... brrr!

De dagen van Allerheiligen en Allerzielen zijn voorbij. Piëteitsvol hebben we onze dierbare familieleden en vrienden herdacht.

Voor velen gaat het leven daarna weer gewoon zijn volle gang.



Niet zo voor vele bejaarden! De lichamelijke kwalen blijven... eenzaamheid kijkt om de hoek. Gelukkig zijn er nog de vele, lieve mensen in onze omgeving. Medezusters en medebroeders, zorgverleners en hulpvaardige handen, kinderen en kleinkinderen misschien? Of weegt soms het gemis daaraan? En is er niet af en toe de vraag of ze ons wel goed begrijpen?

Al eens gehoord over "Ouder worden als spirituele weg"? Over dankbaarheid en bezorgd zijn, over vergeving en nieuwe kansen, over vruchtbaarheid en ja... ook over sterven.

Een audio-retraite op de website [Bidden Onderweg](http://www.urv.be) kan ons daarbij helpen. Na drie korte inleidingen (over luisteren en terugblikken) kun je - bv. dagelijks - gedurende een 12-tal minuten, telkens een aflevering beluisteren over een van de genoemde thema's.

De moeite waard om het zelf uit te proberen. En het minste wat je ervan meedraagt is de zekerheid dat moeilijke begrippen als 'spiritualiteit' en de beleving ervan, vaak te ontdekken zijn in kleine, alledaagse dingen.

Zetel: Vooruitgangstraat 333 bus 4 - 1030 Brussel

Secretariaat: Sint-Jozefstraat 6 - 9041 Gent-Oostakker

☎ 09 3237858 - 📠 0473 943619 - 📠 09 3237855 - ✉ secretariaat@religieuzen.be - 🌐 www.urv.be

Gebedskaarten nieuw Onzevader



Deze afbeelding herkent u meteen... het is de voorzijde van een gebedskaart met daarop het nieuwe Onzevader - tekst en muziek - die we vanaf het begin van de Advent overal in Vlaanderen en Nederland zullen bidden.

De kaarten worden gratis ter beschikking gesteld door de Bisschoppenconferentie. Het is een hulpmiddel, functioneel maar ook mooi als inleg in elk gebedenboek.

De afbeelding toont ons de hele bijbelse geschiedenis, het verhaal van God en mens. Alles verwijst naar de Vader: licht, schepping, vrede, boodschap, geboorte, maaltijd houden... en verrijzenis.

De kaarten zijn gratis te verkrijgen via uw parochie of religiewinkel. Vraag gerust een

bekende in uw omgeving om ze voor u of uw gemeenschap mee te brengen.

Lukt dat niet dan kan u ook bij ons terecht. Een mailtje met uw naam, adres en vermelding van het gewenste aantal kaarten... en wij sturen ze u gratis per post.

UVC – Unie van de Vrouwelijke Contemplatieven

In totaal zijn er 285 ordes en congregaties aangesloten bij URV. 49 daarvan zijn autonome gemeenschappen van contemplatieve zusters (monialen), die samen een deelgroep van URV vormen onder de verkorte naam **UVC**. Het totale aantal contemplatieve zusters in Vlaanderen bedraagt ongeveer 370.

Van 21 tot 24 augustus waren de verantwoordelijken van deze contemplatieve gemeenschappen samen in Oude Abdij, Drongen, voor hun jaarlijkse algemene vergadering. Dit jaar waren er ook verkiezingen van het bestuurscomité voor de periode 2016-2019. Zr. Kirsten Butaye (Trappistinnen, Brecht) werd opnieuw verkozen als voorzitter. Ze wordt bijgestaan door zr. Erica Van de Cauter (Benedictinessen, Schotenhof), zr. Trees Cooman (Clarissen, Oostende) en Zr Marleen Goudsmet (Karmelietessen van St.-Jozef, Torhout).

Een verslag van deze bijeenkomst is terug te vinden op de website van URV onder de menu-item [activiteiten>interdiocesaan>UVC>Schakelaartje 32](#).

Op 29 juni 2016 publiceerde paus Franciscus de Apostolische Exhortatie **VULTUM DEI QUAERERE** - Het gelaat van God zoeken - Over het vrouwelijke contemplatieve leven. De Paus staat daarin stil bij een aantal specifieke thema's zoals vorming, gebed, de Eucharistieviering, het sacrament van verzoening, samenleven in gemeenschap, de autonomie van de kloosters, de federaties, de clausuur, het werk, de stilte.

In bijlage (en ook op de website van URV) vindt u hierover een gewaardeerde bijdrage van zr. Katharina van de Abdij O.L.Vrouw van Nazareth in Brecht.

OCR - Onderwijscomité Religieuzen Studiedag in Zevenkerken

"De eigenheid van het congregationeel onderwijs in het katholiek onderwijslandschap"

Op woensdag 14 september organiseerde het Onderwijscomité van de Religieuzen (OCR) een studiedag voor de bestuurders van onderwijsinstellingen die door hun stichting en/of hun huidige werking verbonden zijn met congregaties. De focus lag op de specificiteit van het congregationeel onderwijsproject.



Er werden twee lezingen gehouden, respectievelijk:

1. *"Uitdagingen voor het congregationeel verankerd onderwijs in een veranderend Katholiek onderwijslandschap"*, door Koen De Fruyt, diensthoofd Identiteit bij de Broeders van Liefde, en
2. *"Schoolbestuur vormen samen met en in opdracht van religieuzen - entre métier et mission"*, door Jan Van Deuren, onderwijscoördinator bij de Zusters van het Heilig Hart van Maria (Berlaar).

Bedoeling was om een globaal beeld te schetsen van de eigen specifieke rol van congregaties in het brede netwerk van het katholiek onderwijs, alsook van de uitdagingen en mogelijkheden om deze invulling te blijven garanderen in de veranderende context van bestuurlijke schaalvergroting.

Wie dieper wil ingaan op de inhoud van de beide lezingen kan die terugvinden en downloaden via de website van URV onder de [rubriek 'Nieuws'](#).

In de namiddag bogen de deelnemers zich in werkgroepen over drie thema's:

1. Identiteit en bestuurlijke organisatie. Hoe bouwen we aan samenwerkingsverbanden waarin deze zich verder kunnen ontwikkelen?
2. Multiculturele en multireligieuze evoluties in het onderwijs. Wat ervaren we als kansen en bedreigingen en welke rol nemen congregationele schoolbesturen hierin op?
3. Congregationele schoolbesturen worden lekenorganisaties. Wat met de specifieke identiteit en spiritualiteit van het congregationeel opvoedingsproject?

Per groep werden aanbevelingen bij deze thema's geformuleerd. Op basis daarvan zal een redactieteam een einddocument samenstellen dat als basis kan dienen voor de verdere werking van OCR. We houden u op de hoogte!

Vele van onze congregaties hebben hun activiteiten overgedragen aan lekenorganisaties. De uitdrukkingen *'eigenheid'* en *'congregationeel verankerd'* spelen natuurlijk ook in andere sectoren dan het onderwijs. Koen De Fruyt was - op vraag van URV - bereid om zijn bijdrage te *'herschrijven'* in een ruimere context onder de titel: *"Congregaties en congregationeel verankerde organisaties - op zoek naar eigenheid"*. Deze tekst sturen we u graag door samen met de digitale versie van deze nieuwsbrief.

Nieuwe website

Je raakt er aan verknocht als aan een lekkerpassende winterjas... ook al begint die hier en daar te rafelen of te verkleuren.



Maar kijk nu eens naar onze nieuwe *look*! Het internetadres www.urv.be is hetzelfde gebleven. Ook de opbouw en de inhoud van de website zijn nauwelijks gewijzigd.

Het heeft heel wat voeten in de aarde gehad maar – al zeggen we het zelf – het ziet er netjes uit. Eenvoudig, overzichtelijk en toch niet strak. Het menu spreekt voor zichzelf.

Vooran - in de aanbieding - zijn er vier wisselende items die de actualiteit opvolgen, naast vier vaste rubrieken (nieuws, in-de-kijker, evenementen en publicaties) die voldoende mogelijkheden bieden om 'ons' verhaal te brengen.

Blader rustig verder... suggesties zijn van harte welkom!

Maak van de gelegenheid ook gebruik om uw eigen gegevens na te kijken via de menu-item 'Lijst van Ordes & Congregaties'. Je kunt een trefwoord invullen in de zoekfunctie om uw congregatie sneller terug te vinden. Uw aanvullingen of correcties helpen ons om de URV-databank actueel te houden.

Vormingsdagen en dagen van Blankenberge 2017

Onderstaande data verdienen zeker een plaatsje in uw agenda van volgend jaar:

Vormingsdagen voor mannelijke en vrouwelijke religieuzen: Karel Malfliet, stafmedewerker van Ecokerk - Netwerk Rechtvaardigheid en Vrede, zal ons begeleiden rond het thema '*Zorg voor de schepping*'.

Deze vormingsdag wordt drie maal georganiseerd - naar keuze:

- Diocesaan Huis Ter Dennen - Westmalle op donderdag 9 maart 2017
- Vormingscentrum La Foresta - Vaalbeek op dinsdag 14 maart 2017
- Diocesaan Centrum Groenhove - Torhout op vrijdag 17 maart 2017

Ontmoetingsdagen voor Hogere Oversten en raadsleden van de mannelijke en vrouwelijke ordes en congregaties:

Duinse Polders – Blankenberge - 10-11-12 mei 2017.

Als centrale thema hebben we dit keer gekozen voor "Multicultureel Samenleven". Het is een thema dat zowel een actuele als een spiritele dimensie heeft en bovendien haar toepassing vindt, zowel in onze eigen gemeenschap als in de brede maatschappij.

Het bestuur van URV is ijverig op zoek naar sprekers die ons hierbij deskundig kunnen bijstaan.

Een hartelijke groet aan u allen... tot bij een volgende Nieuwsbrief.