



**UNIE van de RELIGIEUZEN
van VLAANDEREN**

De URV-nieuwsbrief is bedoeld voor alle religieuzen en voor allen die met ons meeleven.

Stuur hem daarom door naar de lokale gemeenschappen van uw orde of congregatie en (digitaal) naar de individuele leden die over email beschikken.

Deze en vorige edities van deze nieuwsbrief kunt u ook digitaal lezen via onze website: www.urv.be

Zusters en broeders

Ook het voorbije jaar ontving u met de regelmaat van de klok berichten vanuit het secretariaat, al was dat niet in de vorm van een traditionele nieuwsbrief.

Vaak ging het over jaarlijks terugkerende dingen: de dag van het godgewijde leven op 2 februari, de vormingsdagen in maart, de ontmoetingsdagen in Blankenberge... het zijn zowat de kapstokken waar we onze jaarwerking aan ophangen. We vergeten daarbij zeker niet de 'Schakelaartjes', het rijkge vulde contactblad van UVC, de koepel van onze Vlaamse moniale zusters.

Er waren ook de berichten die we doorstuurden vanuit de internationale organisaties voor de religieuzen: UCESM (de Europese Conferenties voor de religieuzen), UISG en USG, respectievelijk de verenigingen van vrouwelijke en mannelijke hogere oversten wereldwijd, met zetel in Rome.

De christelijk geïnspireerde verenigingen uit het Vlaamse middenveld lieten ook regelmatig iets van zich horen. Het is goed om op die manier voeling te houden met de wereld rondom ons.

De ene keer was het eerder informatief, bij andere gelegenheden lag de klemtoon meer op inspiratie en zingeving.

**Soms kan even stilstaan
een
hele vooruitgang
zijn.....**

Al bij al mogen we terugblikken op een gezegend jaar. Niet dat we doof of blind zijn voor de onrust en het geweld in de wereld veraf en dichtbij. Wel in de blijvende overtuiging dat ons religieus leven, in alle kleine dingen, nog altijd een uitgesproken verwijzing is naar Gods liefde en zorg voor mensen.

Zetel: Vooruitgangstraat 333 bus 4 - 1030 Brussel

Secretariaat: Sint-Jozefstraat 6 - 9041 Gent-Oostakker

☎ 09 3237858 - 📞 0473 943619 - 📠 09 3237855 - ✉ secretariaat@religieuzen.be - 🌐 www.urv.be

Het project 'Zusters en broeders'

Een heel bijzonder plaatsje in ons hart krijgt het recente initiatief van Kerknet, het project [Zusters en broeders - Stem van het religieuze leven in Vlaanderen](#).

Het erfgoed van het religieuze leven in Vlaanderen is een schat om te koesteren en te laten schitteren. In tientallen ontroerende, grappige en vooral persoonlijke verhalen komen verleden, heden en toekomst samen.

Door de geschiedenis en de betekenis van congregaties aan de hand van historische documenten, voorwerpen en geschiedenis te koppelen aan persoonlijke verhalen, ontstaat een aantrekkelijke wisselwerking. De verhalen kaderen in een breder historisch verband, maar iedere religieuze man of vrouw voegt met zijn of haar verhaal ook iets toe aan die grote geschiedenis.



Zeker de moeite waard om in deze donkere winterdagen tijd te maken en te grasduinen in deze rijke illustratie van het religieuze leven in Vlaanderen. Praktische informatie over het ontstaan en de vorm van het project en over de deelnemers vind je in de inleidende rubrieken 'over dit project' en 'credits'.

Sla de link op in je 'favorieten' voor latere referentie, want je raakt er niet op uitgekeken!

URV-vormingsdagen 2018

Bedoeld voor alle mannelijke en vrouwelijke religieuzen, maar ook voor degenen die nauw met ons verbonden zijn. We denken daarbij bijvoorbeeld aan leken-medewerkers in besturen of als gemeenschapsverantwoordelijke.

Didier Vanderslycke en medewerkers (Orbit), zullen deze ontmoetingsdagen inhoudelijk begeleiden rond het thema: "Religieuzen in een groeiend multiculturele kerk en samenleving in Vlaanderen".

De URV-vormingsdagen wordt drie maal georganiseerd op volgende plaatsen naar keuze:

- Diocesaan Huis Ter Dennen - Westmalle op donderdag 1 maart 2018
- Vormingscentrum La Foresta - Vaalbeek op dinsdag 13 maart 2018
- Diocesaan Centrum Groenhove - Torhout op vrijdag 16 maart 2018

Ontmoetingsdagen - Blankenberge 2018

Voor de mannelijke en vrouwelijke hogere oversten en raadsleden van ordes en congregaties:

Duinse Polders - Blankenberge - 2-3-4 mei 2018

"In het suizen van een zachte bries" (1 Kon. 19,12)

Over stilte, verinnerlijking en gebed...

Het thema wordt behandeld met medewerking van Abt Manu Van Hecke (Westvleteren), bijbelwetenschapper Bénédicte Lemmelijn en schrijfster en cultuurjournaliste Virginie Platteau.

Tijdens de dagen van Blankenberge wordt ook de statutaire algemene vergadering van VZW-URV gehouden op woensdag 2 mei om 20.00 uur.

U weet intussen al dat Abt Frederic Testaert van de norbertijnerabdij van Postel onze nieuwe voorzitter is. Hij volgt sinds september 2017 pater Jef Matton op die een zitje kreeg in het algemeen bestuur van zijn congregatie, de Missionarissen van Scheut. Wij zijn hem dankbaar voor de inzet gedurende bijna drie jaar.

Tijdens de algemene vergadering in Blankenberge zal een kleine wijziging van de statuten voorgesteld worden. Er wordt ook een nieuw bestuur gekozen voor de bestuursperiode 2018-2022.

Voor alle bovengenoemde activiteiten ontvangt u tijdig een uitnodiging met meer informatie. Noteer de datums alvast in uw (nieuwe) agenda.



Een vaak gehoorde bemerking met betrekking tot deelname aan URV-activiteiten is dat de mannelijke religieuzen er 'opvallend afwezig' zijn. Daarom de bedenking dat het niet enkel gaat om het inhoudelijke aspect van deze bijeenkomsten maar dat de gelegenheid voor ontmoeting en ontspanning minstens even deugddoend kan zijn.

De spreuk vooraan in deze nieuwsbrief is wellicht ook hier van toepassing:

"Soms kan even stilstaan een hele vooruitgang zijn..."

En nog dit...

Het vierde en laatste nummer van Golfslag 2017 (11^e jaargang) gaat deze week in druk. We hopen dat het nummer nog voor Kerstmis in uw brievenbus valt. Daarbij ook de nodige aanwijzingen om uw abonnement te hernieuwen.

Vanaf 2018 zal de verzending van Golfslag op een andere manier gebeuren. Sinds het verschijnen van het eerste nummer in 2007 was dat in handen van de zusters van Duffel. We zijn zuster Nel Bloemen en haar medezusters heel dankbaar voor hun trouwe medewerking gedurende al die jaren.

Wie digitaal door de jaargangen 2014 of vroeger wil bladeren kan dat via deze link op internet: <http://www.urv.be/nl/tijdschrift-golfslag/jaargang-2014>.

Het jaartal kun je aanpassen in de adresbalk van je internetbrowser. Voor elke jaargang krijg je een overzicht van alle artikelen. De titels die van kleur veranderen bij muisovergang kun je integraal lezen en downloaden.

Een nieuw abonnement kunt u aanvragen via secretariaat@religieuzen.be. U ontvangt dan een proefnummer met de nodige aanwijzingen voor betaling.

Een hartelijke groet... tot bij een volgende gelegenheid.

