



UNIE van de RELIGIEUZEN
van VLAANDEREN

Zusters en broeders

Voor u ligt het derde nummer van de URV-Nieuwsbrief. Met een zomers gevoel blikken we met één oog nog even terug naar de voorbije maanden. Het andere oog kijkt alweer vol verwachting naar wat het volgende werkjaar te bieden heeft.

URV-vormingsdagen

De drie vormingsdagen in Ter Dennen (Westmalle – 20 maart), La Foresta (Vaalbeek – 25 maart) en Groenhove (Torhout – 31 maart) waren een succes. De voor ons nieuwe locaties (Ter Dennen en La Foresta) hebben daar zeker toe bijgedragen. Niet in het minst ook de gedrevenheid van de spreker, pater Benoît Standaert van de benedictijnerabdij van Zevenkerken, en het actuele thema 'Interreligieuze Dialoog'.

Intussen zijn de locaties en de spreker voor de **URV-Vormingsdagen 2015** vastgelegd. Mevr. Annemarie Gielen van Pax Christi is bereid om ons in drie conferenties wegwijs te maken in de problematiek van de vrede, dichtbij en veraf. Noteer alvast de data in uw agenda voor 2015 en geef deze informatie ook door aan de leden van uw gemeenschap via uw congregationele nieuwsbrief en/of vormingsprogramma.

De URV-Vormingsdagen 2015 gaan door:

- ✓ op donderdag 5 maart in Groenhove - Torhout
- ✓ op zaterdag 7 maart in La Foresta - Vaalbeek
- ✓ op dinsdag 24 maart in Ter Dennen - Westmalle

Ontmoetingsdagen voor HO'n in Blankenberge

Van 7 tot 9 mei gingen in Duinse Polders, Blankenberge, de ontmoetingsdagen voor hogere oversten door onder het thema 'Vrede veraf en dichtbij'.

Annemarie Gielen, secretaris-generaal van Pax Christi Vlaanderen, bracht ons op een boeiende wijze het ontstaan van Pax Christi, een verhaal van kwetsbare vrede. In een 2^e conferentie had ze het over de kansen en mogelijkheden tot een actief geweldloze inzet.

Met priester Marc Van Eenoo, diensthoofd Vredesspiritualiteit Pax Christi, keken we hoe Jezus, een bewogen mens van vrede, ons kan inspireren.



Ria Grommen benaderde het thema 'vrede' vanuit haar vakgebied, de psychogerontologie. Ze toonde op haar eigen, fijne manier hoe de weg naar de ander, de weg naar vrede, in het eigen hart begint. Vanuit haar rijke ervaring - ook met religieuzen - inspireerde ze ons tot vrede en verzoening in de concrete leefgemeenschap. Ze schreef naar aanleiding van deze dagen ook een tekst bij de litho van Pablo Picasso 'Ronda de la Juventud', getiteld: 'Vrede... sjalom...'. De vakantietijd geeft ons de gelegenheid om het nog eens rustig na te lezen.

En we genoten van de evocatie 'Menschen in den grooten oorlog', gebracht door Tine Ruyschaert en Bart Cafmeyer... een ontroerend verhaal van mensen dat wondergoed paste bij het thema van deze dagen.

Zetel: Vooruitgangstraat 333 bus 4 - 1030 Brussel

Secretariaat: Sint-Jozefstraat 6 - 9041 Gent-Oostakker

☎ 09 3237858 - 📞 0473 943619 - 📠 09 3237855 - 📧 secretariaat@religieuzen.be - 🌐 www.urv.be

De meeste deelnemers in Blankenberge waren het er over eens: "Het waren echt geslaagde dagen... Een kans voor vorming (verruimend) én ontmoeting (deugddoend)!".

Samen kijken we uit naar de dagen van Blankenberge in 2015! Noteer daarom nu al :

Ontmoetingsdagen voor HO'n - Duinse Polders, Blankenberge - 6-8 mei 2015



De data voor de dagen van Blankenberge 2016 hebben intussen een wijziging ondergaan.
Niet zoals eerder gemeld in de week vóór Pinksteren maar wel tijdens de week er na : **18-20 mei 2016**

Algemene Vergadering Vzw-URV – Nieuw bestuur

Tijdens de dagen van Blankenberge werd ook de statutaire algemene vergadering van de Vzw-URV gehouden. De gebruikelijke agendapunten zoals goedkeuring van de verslagen, de jaarrekening, de begroting en een aantal informatieve zaken kwamen aan bod.

Overeenkomstig artikel 12 van de statuten werden de hierna genoemde personen verkozen tot lid van de Raad van Bestuur van de URV voor de periode 2014-2018.

1. Zr. Catherine BOURDEAUX, gedelegeerde van de AO van de Zusters van Maria van Nederbrakel, Sint-Pietersaalstraat 80, 9000 Gent
2. Zr. Trees COOMAN, abdis van de Zusters Clarissen, Mariakerkelaan 212, 8400 Oostende
3. Pater Daniël DE RYCKE, regionaal overste van de Minderbroeders-Franciscanen, Minderbroedersstraat 5, 3800 Sint-Truiden
4. Br. Luc LEMMENS, reg. overste van de Broeders van Liefde, Stropstraat 119, 9000 Gent
5. Zr. Gerda LENDERS, gedelegeerde van de AO van de Zusters Kindsheid Jesu, Gaarveldstraat 74, 3500 Hasselt
6. Pater Jef MATTON Jef, provinciaal overste van de Missionarissen van Scheut, Ninoofsesteenweg 548, 1070 Brussel
7. Zr. Monique SCHOETERS, algemeen overste Zusters van het H. Hart van Maria, Oudaen 72, 2970 Schilde ('s-Gravenwezel)
8. Pater Frederic TESTAERT, prelaat van de Norbertijnen van Postel, Abdijlaan 16, 2400 Mol
9. Zr. Rita VAN BRUGGHE, algemeen overste van de Hospitaalzusters van Sint-Jan, Oude Oostendse-steenweg 45, 8000 Brugge
10. Zr. Lieve VERVOORT, gedelegeerde van de AO van het Convent van Bethlehem, Stationsstraat 2, 2570 Duffel

De nieuwe bestuursperiode gaat in op 29 december 2014. Vooraf zullen de nieuwe bestuursleden onder elkaar een voorzitter, een ondervoorzitter en een penningmeester aanduiden.

De bevraging die in 2013 door de URV bij de hogere oversten werd gehouden leverde een viertal concrete aandachtspunten op:

- De vormingsdagen voor alle religieuzen en de ontmoetingsdagen in Blankenberge worden zowel inhoudelijk als organisatorisch zeer gewaardeerd. Het is de uitgesproken wens van de oversten om daar in de toekomst voldoende aandacht aan te blijven schenken.
- Er is een uitgesproken vraag naar meer en betere communicatie. Het bestuur heeft daarom het initiatief genomen om regelmatig een nieuwsbrief uit te geven.
- Men beseft dat het niet altijd eenvoudig is om de juiste mensen te vinden die de religieuzen kunnen vertegenwoordigen in de diverse organen in Kerk en samenleving. De bestuurwisseling is een goede gelegenheid om de URV-vertegenwoordigingen in zijn geheel te bekijken en zondig te herzien.
- Uit de bevraging blijkt een grote bezorgdheid om onze stem als religieuzen 'luider' te laten klinken in Kerk en maatschappij, met name via de media. Ook dit wordt zeker een aandachtspunt voor het volgende bestuur.

'Tussen voltooien en verwachten – Brief aan (oudere) religieuzen'

Mevrouw Ria Grommen, voor de meesten onder ons een goede bekende, was een van de begeleiders tijdens de Dagen van Blankenberge. Vanuit haar jarenlange ervaring schreef zij dit boek in de vorm van een brief.



Een citaat uit de inleiding: *"Velen van jullie heb ik al mogen ontmoeten... Een en ander is voor mij een appel om deze brief te schrijven: een brief van waardering voor jullie leven, een brief van nabijheid in de duistere uren, een brief van hoop dat nieuw leven zal doorbreken én van vertrouwen dat jullie daaraan kunnen bijdragen..."*

Tijdens de Dagen van Blankenberge waren de 800 beschikbare exemplaren van het boek (uitgeverij Halewijn - 80 pagina's) in een mum van tijd uitverkocht. In juni 2014 volgde een 2^{de} druk. Meer informatie vindt u [hier](#). Van deze 2^{de} druk werden via de URV alweer meer dan 800 exemplaren verspreid.

Het secretariaat van de URV beschikt nog over een beperkte voorraad, te verkrijgen aan 10,00 € per exemplaar (12,50 € in de boekhandel), verzendingskosten niet inbegrepen. Bestellen kan via het secretariaat (per mail of per post).

2015 – Jaar van het Godgewijde Leven

Paus Franciscus heeft 2015 aangekondigd als het 'Jaar van het Godgewijde Leven'. Het gaat van start op 30 november 2014 (eerste zondag van de advent) en wordt afgesloten op 2 februari 2016 (dag van het godgewijde leven).

De URV wil dit jaar niet ongemerkt laten voorbijgaan. Op 4 juli was er een eerste coördinatievergadering samen met een vertegenwoordiging van 'Mensen in Nood', de werkgroep Roepingenpastoraal en de Vlaamse bisdommen. Samen werd een inventaris opgemaakt van de reeds geplande initiatieven en afspraken gemaakt om te komen tot een gezamenlijke, gecoördieerde aanpak. U hoort er vast nog meer over.

'Kerknet 2.0' – Naar een vernieuwde website van de Kerk in Vlaanderen

Onze oproep voor een financiële bijdrage aan de beveiliging van Kerknet in 2013 en in 2014 kwam er een zeer goed respons van de ordes en congregaties in Vlaanderen. De Bisschoppenconferentie en het Interdiocesaan Centrum zijn ons hiervoor zeer erkentelijk.



Naast het probleem van de beveiliging wil Kerknet ook de uitdaging aangaan om een eigentijds digitaal medium te zijn, gericht naar de toekomst. Een van de grootste uitdagingen voor de Kerk is wellicht om voelbaar 'aanwezig te zijn' in de hedendaagse samenleving, met al haar vragen en verwachtingen. Communicatie, informatie, dialogaal, transparant... begrippen die vandaag niet meer weg te denken zijn, ook niet in de manier waarop wij ons geloof *belev*en én *verkondigen*.

In de periode 2011-2014 werden bij wijze van proef reeds een aantal projecten gelanceerd, o.m. www.hoewordjemens.be, www.versevis.be, www.startdestilte.be... met de bedoeling het geloofsverhaal op een aantrekkelijke en eigentijdse manier te presenteren door gebruik te maken van de hedendaagse digitale mogelijkheden.

Er is een nieuwe vzw opgericht die de omschakeling van Kerknet naar 'Kerknet 2.0' ook juridisch in goede banen moet leiden. De Vlaamse bisschoppen, het Centrum voor Christelijk Vormingswerk (CCV), Uitgeverij Halewijn, de Interdiocesane Jeugddienst (IJD), Kerk en Media, en de URV verlenen hieraan hun volle medewerking. In een latere fase kunnen nog meer organisaties aansluiten. De URV heeft ook al een aantal deskundige mensen op het oog die de religieuzen van Vlaanderen in de AV en in de RvB van de nieuwe vzw kunnen vertegenwoordigen.

Zorgnet Vlaanderen

Het bestuur van de URV onving van Zorgnet Vlaanderen een tekst over de nieuwe koers die de organisatie wil varen en de geplande wijziging van de statuten die daarmee gepaard gaat. Het is de bedoeling dat naast zorgvoorzieningen met een christelijke inspiratie ook andere organisaties bij Zorgnet Vlaanderen kunnen aansluiten.

In 2013 hebben Caritas Vlaanderen en Zorgnet Vlaanderen samen een afsprakenprotocol ondertekend in het kader van de versterking en ondersteuning van de pastorale werking, die door beide organisaties beschouwd wordt als bijzonder waardevol en een integraal onderdeel van de totaalzorg voor patiënten/bewoners binnen de voorzieningen.

Caritas Vlaanderen wil dit graag verder toelichten voor de geïnteresseerde HO'n tijdens een informatievergadering op 24 september in het Vormingscentrum Gislain te Gent. Noteer alvast de datum. Begin september ontvangt u hiervoor de uitnodiging en agenda.

Beleidslijnen ter preventie van seksueel misbruik en grensoverschrijdend gedrag in pastorale relaties met kinderen en jongeren

Op 2 juni 2014 heeft de Interdiocesane Commissie voor de Bescherming van Kinderen en Jongeren, tijdens een persconferentie in het Interdiocesaan Centrum in Brussel, haar eindrapport (periode 2012-2013) voorgesteld over de werking van de tien opvangpunten voor slachtoffers van seksueel misbruik in de Kerk.



Tegelijk werd de nieuwe brochure **'VAN TABOE NAAR PREVENTIE'** toegelicht (Uitgeverij Licap – 44 pagina's). Het is een werkdocument dat voornamelijk gericht is tot degenen die een pastorale taak hebben binnen de Kerk of in de vorming. Wij raden u aan om zeker kennis te maken met deze brochure.

De integrale versie is digitaal beschikbaar (lezen, downloaden, uitprinten) via de [website van Kerknet](#). Op aanvraag sturen wij u een exemplaar per post. De vrouwelijke HO'n die niet over internet/e-mail beschikken, alsook de HO'n van de mannelijke ordes en congregaties, ontvangen hoe dan ook een gedrukt exemplaar in de bus.

Na kennismaking kunt u de brochure bijbestellen op het secretariaat (per mail of per post), tot uiterlijk 30 september 2014 aan 4,00 € per exemplaar (+verzendingskosten).

Bezoek van de kardinaal-prefect van de Congregatie voor het Godgewijde Leven

Kardinaal João de Aviz heeft via de Pauselijke Nuntius in Brussel gevraagd om een ontmoeting te hebben met de Vlaamse (en Franstalige) religieuzen in België. Het bezoek zal vermoedelijk plaatsvinden tijdens de maand november 2014, na afloop van de Bijzondere Bisschoppensynode over het gezin in Rome (5-19 oktober).

De kardinaal heeft intussen al laten weten dat niet hijzelf maar zijn secretaris, mgr. José Rodríguez Carballo, o.f.m. naar België zal komen. De URV wil de ontmoeting bij voorkeur laten doorgaan in het Vormingscentrum Gislain in Gent. Meer informatie daarover zal zo snel mogelijk bekendgemaakt worden.

En God zag dat het goed was...

Met deze nieuwsbrief - de derde in rij - bent u weer helemaal bij omtrent het reilen en zeilen van de Unie van de Religieuzen van Vlaanderen. Het werkjaar 2013-2014 zit er helemaal op.

Geniet nog van een mooie zomervakantie... Neem wat tijd om rug en benen te strekken en om zo mogelijk enkele dagen de vleugels uit te slaan. Doen wij ook!

Van maandag 21 juli tot en met vrijdag 1 augustus trekken we voor twee weken de stekkers uit. Computer, monitor, printer... ze zullen het een tijdje zonder stroom moeten stellen. Goed voor de apparaten en het milieu... maar vooral deugddoend voor onszelf!

Vorige edities van deze nieuwsbrief kunt u raadplegen via de frontpagina van onze website: www.urv.be



Vrede... sjalom... zoals ons door Jezus toegewenst, is

1. meer dan afwezigheid van oorlog en geweld
2. meer dan de (romeinse) pax Romana die een juridische regeling van de onderlinge verhoudingen beoogde
3. sjalom is ook en misschien wel op de eerste plaats een gesteldheid van het 'hart', een innerlijke rust en harmonie, een één zijn met jezelf, met de anderen en met God.

Die innerlijke vrede straalt af op de ontmoeting met de andere, werkt aanstekelijk en doordringt de wereld dichtbij en veraf met vriendschap en vreugde!

Jezus moet zo een man van 'vrede' geweest zijn: in het boek van Dostojewski 'De gebroeders Karamazov' laat de auteur Jezus incognito op de aarde terugkeren in de zestiende eeuw in Sevilla. "Hij loopt zwijgend door de menigte met een stille glimlach van oneindig medelijden. De zon der liefde brandt in zijn hart, uit Zijn ogen stralen van Licht, Verlichting en Kracht en wanneer die stralen de mensen raken, ontwaakt in hun hart liefde ten antwoord."

Iets van die vrede kan je proeven bij heel jonge baby's. Zij rusten zalig in de armen van hun moeder, voldaan, zich van geen kwaad bewust...een en al tevredenheid, zachtheid, overgave, vreugde en 'vertederend' voor de omgeving; cfr. gedichtje van Toon Hermans.

Iets van die vrede voel je soms heel sterk bij bepaalde ouderen, die een en al sereniteit, wijsheid en zachtheid geworden zijn. In tegenstelling tot de baby weten zij wel wat het leven en de mens inhouden. Zij zijn zich wel bewust van het kwaad, net zoals Jezus 'wist wat er in het hart van de mensen omgaat'. Maar zij hebben de wolf/wolven kunnen tam maken. Zij zijn erin geslaagd doorheen die onrust en tegenkanting die diepe harmonie te vinden en te vrijwaren. Het zijn oude mensen met tintelende ogen, met vreugdelichtjes in hun ogen.

Vrede/sjalom heeft uitdrukkelijk met vreugde te maken.

Vrede geeft aanleiding tot een vreugdedans in verbondenheid, zoals op de litho 'Ronda de la Juventud' van Pablo Picasso. Vrede verwijst naar vervulling, ontplooiing, algeheel welzijn, geluk enz. Vrede en alle goeds (pax et bonum) expliciteert Franciscus.

Die vrede en vreugde zijn niet vanzelfsprekend. Ze moeten gezocht worden, bewerkt worden, terug gevonden worden. Daarvoor is er **een weg** te gaan... doorheen het leven en op elk moment, in elke interactie opnieuw. Telkens opnieuw moet de angst voor de bedreiging die uitgaat van de andere overwonnen worden, moeten muren die wij uit zelfverdediging hebben opgetrokken neergehaald worden, grachten overbrugd worden, wapens neergelegd.

Maar vrede blijft ook altijd **een geschenk**, dat wij krijgen van onze omgeving, niet in het minst van God zelf, die zijn 'Geest' van Liefde in ons hart uitstort en over ons samenzijn zendt zoals verbeeld in de duif op de litho van Picasso. Of Picasso dit zelf zo heeft bedoeld weten wij niet maar wij mogen zijn werk wellicht wel zo lezen.