



UNIE van de RELIGIEUZEN
van VLAANDEREN

De URV-nieuwsbrief is bedoeld voor alle religieuzen. Stuur hem daarom door naar de lokale gemeenschappen van uw orde of congregatie en (digitaal) naar de individuele leden die over email beschikken.

Zusters en broeders

Tijdens de lentemaanden gaat vrijwel alle aandacht bij de URV naar de vormingsdagen voor religieuzen in Torhout, Vaalbeek en Westmalle, en naar de ontmoetingsdagen voor de oversten in Blankenberge. Met de zomer in het vooruitzicht mogen we weer dankbaar terugblikken op deze geslaagde bijeenkomsten.



URV-vormingsdagen 2015 - 'Vrede, veraf en dichtbij'.

In Torhout (Groenhove – 5 maart), Vaalbeek (La Foresta – 7 maart) en Westmalle (Ter Dennen – 24 maart) waren respectievelijk 142, 105 en 183 (totaal 430) zusters en broeders samen om er een mooie en leerrijke dag van te maken.

Mevr. Annemarie Gielen van Pax Christi gaf ons in drie sessies meer inzicht in de problematiek van oorlog en onrecht, conflicten, kwetsbaarheid en heling.

Het verhaal begint bij de oprichters van de beweging nog tijdens de Tweede Wereldoorlog: Mgr. Théas, een Franse bisschop, die zelf door de Duitse bezetter gevangen genomen werd, en Marthe Dortel-Claudot, een vrouw afkomstig uit Elzas-Lotharingen, die aanvankelijk weinig meer kon doen dan bidden vanuit de Bergrede ("... en bid voor wie u vervolgen").

Hun volgelingen (waaronder Jean Goss en Hildegard Mayr) ontwikkelden de beweging verder tot een bewuste keuze en een strategie: de actieve geweldloosheid. Het is een basishouding die iedereen zich kan aanmeten door *zelfanalyse* (hoe voel jij je bij de ervaring van maatschappelijk en persoonlijk onrecht?) en door zich te oefenen in de kunst van de *dialog*, gebaseerd op het principe van *evenwaardigheid*.

Zetel: Vooruitgangstraat 333 bus 4 - 1030 Brussel

Secretariaat: Sint-Jozefstraat 6 - 9041 Gent-Oostakker

☎ 09 3237858 - 📞 0473 943619 - 📠 09 3237855 - 📧 secretariaat@religieuzen.be - 🌐 www.urv.be

In een derde deel nam Annemarie ons mee in een oefening rond dialoog. Conflicten ontstaan of worden vaak in stand gehouden door muren... tussen volkeren, tussen burens maar ook tussen mensen die dagdagelijks met elkaar samen leven. Anders leren kijken en praten... oefening baart kunst!

Dat bleek ook tijdens de 'zoemsessies' die in elk onderdeel werden ingelast. In slechts enkele minuten tijd verandert de sfeer van 'te dicht op elkaar gepakt zitten' naar 'wij zijn hier samen'. En het leverde bovendien heel wat interessante vragen op waar de spreekster dankbaar op inspeelde. Met dank aan Mevr. Gielen voor de rijke invulling van deze bezinningsdag.

Dank ook aan de organisatoren op de drie locaties en al hun medewerkers. Zij zorgden samen voor deze mooie dagen met prima onthaal, een aangename accommodatie en een deugddoende maaltijd bovenop.

Toch een veelgehoorde randbemerking: waar zijn de mannen in ons gezelschap? Mannelijke religieuzen zijn statistisch natuurlijk in de minderheid maar op vormingsdagen lijken ze wel een uitzondering. En de organisatoren, maar vooral de zusters, vinden dat spijtig!

Ontmoetingsdagen Hogere Oversten – Blankenberge 6-7-8 mei 2015

Het vraagt heel wat voorbereiding om 180 zusters en broeders uit gans Vlaanderen gedurende drie dagen op een gepaste wijze te ontvangen en te onderhouden. Niet alleen de organisatie maar ook het thema en de sprekers spelen daarin natuurlijk een belangrijke rol.

Wie dacht dat het thema voor dit jaar '**Geloof en internet: uitdagingen en mogelijkheden**' de religieuze oversten minder zou aanspreken had het mis. Want de beide sprekers tijdens deze ontmoetingsdagen, Nikolaas Sintobin en Sim D'Hertefelt, wisten hun publiek ruimschoots te boeien.



Met enkele korte filmpjes op YouTube wekte **Nikolaas Sintobin**, Jezuïet en internet-pastor, meteen de interesse van zijn publiek.

Wie hier meteen al mee in het verhaal wil stappen kan terecht op de website:

www.startdestilte.be

Net als de uitvinding van de boekdrukkunst (Gutenbergbijbel 1454) is internet niet meer weg te denken als een efficiënt middel om informatie bij het grote publiek te brengen. We kunnen er niet meer om heen en het gaat zelfs nog een stap verder. Heel wat mensen en zeker de jongere generatie wil via *smartphone* en *tablet* de klok rond en waar dan ook *online* zijn: beschikken over informatie allerhande en communiceren met 'vrienden' via sociale media en netwerken als Facebook, Twitter, Skype, Youtube...

Internet is dan ook het meest voor de hand liggende medium om informatie te verschaffen en ervaringen uit te wisselen over het leven en het geloof, over de ervaring van God en het geloof delen met de medemens. Om mensen te bereiken die op zoek zijn naar zingeving en waarden moeten we als Kerk, als gelovige gemeenschap, aanwezig zijn op internet... zoals de kerk er was op het dorpsplein van weleer.

Het creëren van deze *new spaces* vraagt adaptatie en innovatie. Wie deze nieuwsbrief digitaal leest en beschikt over internet, zal merken dat deze nieuwe wereld via onderstaande links slechts enkele muisklikken van ons verwijderd is. Enkele voorbeelden voor wie verder mee op weg wil gaan:

- ✦ Lectionarium: www.willibrordbijbel.nl
- ✦ Digitaal tijdschrift over geloof en samenleving: www.igniswebmagazine.nl
- ✦ 40-dagenretraite 2015: www.ignatiaansbidden.org
- ✦ Digitaal, interactief atelier met YouTube: www.verderkijken.org
- ✦ Uw dagelijks gebed online: www.gewijderuimte.org

Als je regelmatig met trein of bus reist (of de hond uitlaat...) kun je vanaf Pinksteren 2015 op een nieuwe wijze vorm en inhoud geven aan dagelijks gebed en meditatie via www.biddenonderweg.org

Wil je de ontwikkelingen op het vlak van geloof en internet verder blijven volgen, dan kun je regelmatig een kijkje nemen op het internet-dagboek (blog) van Nikolaas Sintobin: [In alle dingen](#).



Een vaak gehoorde kritiek op het hierboven beschreven internetgebeuren is dat de geloofsbeleving wordt herleid tot een persoonlijke, individuele ervaring. **Sim D'Hertefelt**, de tweede spreker tijdens de ontmoetingsdagen in Blankenberge, maakte meteen duidelijk dat dat niet noodzakelijk zo is. Ook de Kerk in Vlaanderen werkt, mede onder zijn inspiratie en deskundigheid, aan een eigentijds digitaal medium:

[Kerknet 2.0](#)

In bijgaand diagram wordt afgebeeld hoe de verschillende partners, waaronder URV (en bij uitbreiding de religieuze ordes en congregaties) binnen het nieuwe Kerknet wel eens vanuit één platform op het internet aanwezig zouden kunnen zijn.

Al sinds enkele jaren dragen wij als religieuzen financieel bij aan de beveiliging en de verdere uitbouw van Kerknet.



Tijdens zijn uiteenzetting gaf Sim een aantal mogelijkheden om als religieuzen verder mee te werken aan de uitbouw van de nieuwe website:

- ✦ Een [eigen microsite](#) op Kerknet voor de orde, congregatie of gemeenschap
- ✦ Een financiële bijdrage
- ✦ De [inhoud](#) mee helpen maken
- ✦ [Tips aanbrenge](#)n voor getuigen en verhalen
- ✦ Inhoud van Kerknet delen via mail of sociale media

Eind 2015 zal het nieuwe Kerknet de huidige website volledig vervangen. Samen kijken we vooruit naar wat onze bijdrage in de toekomst concreet kan inhouden.

Intussen loopt het jaar van het Godgewijde Leven verder...

Het godgewijde leven
in de Kerk vandaag



Evangelisch
Profetisch
Hoopvol

Het licht doorgeven... kan nog steeds

"Jullie zijn het licht in de wereld. (Mt 5,14)" staat er gedrukt op het LED-lichtje, naast het intussen welbekende logo. En dat licht willen we als religieuzen toch vooral trachten te zijn, voor allen die God zoeken.



De Apostolische Brief van Paus Franciscus

Er is nog een kleine voorraad beschikbaar

Een heel rijke tekst waarin godgewijden aangemoedigd en opgeroepen worden om vandaag hun roeping met passie te beleven, puttend uit de bron van een rijk verleden en hoopvol uitzien naar de toekomst.

De tekst van de apostolische brief is ook integraal te vinden op de [website van de URV](#).

Open Kloosterdagen

Wenst u als gemeenschap op de vooropgestelde dagen van 3 en/of 4 oktober aan te sluiten bij dit initiatief, stuur dan uw gegevens op basis van onderstaand model door naar: secretariaat@religieuzen.be

Naam van de Congregatie en/of de gemeenschap:

Zaterdag 3 oktober 2015 of zondag 4 oktober 2015 (het onnodige doorschrappen)

van ... uur tot ... uur : met telkens een korte beschrijving van de activiteit,
bv. ontmoeting met de gemeenschap, rondgang, gebedsviering ...

Adres :

Website :

email :

Een andere dag kan ook. De nadruk ligt op de ontmoeting met religieuzen. De invulling kunt u volledig zelf bepalen.

Laat het ons weten en wij zorgen mee voor bekendmaking via de media, de website en een speciale brochure die naar aanleiding van deze dag gemaakt wordt in samenwerking met COREB, de Franstalige zusterorganisatie van URV.

Deze en vorige edities van deze nieuwsbrief kunt u ook digitaal lezen via de voorpagina van onze website: www.urv.be