



UNIE van de RELIGIEUZEN
van VLAANDEREN

De URV-nieuwsbrief is bedoeld voor alle religieuzen. Stuur hem daarom door naar de lokale gemeenschappen van uw orde of congregatie en (digitaal) naar de individuele leden die over email beschikken.

Zusters en broeders

Tijdens het weekend van 3 en 4 oktober openden diverse klooster-gemeenschappen in Vlaanderen en Wallonië hun deuren voor het publiek. Dat gebeurde in het kader van het Jaar van het Godgewijde Leven en werd ondersteund door de Unie van de Religieuzen van Vlaanderen (URV) en de Conférence de Religieux/ses de Belgique (COREB).

Via de eigen website van URV, Kerknet en Tertio 816 (rubriek 'Signalement') werd dit openklooster-weekend ruimschoots aangekondigd. Ook verschillende regionale bladen en websites publiceerden een aankondiging, meestal op verzoek van de deelnemende religieuze gemeenschappen. Hieronder enkele links.



Na afloop vroegen we aan de deelnemers om hun indrukken, ervaringen, leuke voorvallen, foto's, reacties van bezoekers, impressies... te delen. Via deze nieuwsbrief laten we de lezer graag mee genieten van dit uitzonderlijk evenement.

Jezuïetenhuis INIGO - Brugge

Wij verwelkomden bezoekers op zondag tussen 15 en 17 uur. We boden hen een rondleiding en vertelden over het leven in ons huis. We gaven hen ook de mogelijkheid om deel te nemen aan 'sacrale dans'. De namiddag werd afgesloten in de kapel met een viering onder het thema "Vieren, niet met zingen maar met dansen" o.l.v. [Peter van Gool, sj.](#)

We hebben de bezoekers niet geteld maar kregen heel de namiddag aandachtige mensen over de vloer. Voor ons was het een deugddoende ervaring. We hopen ook voor hen.

Walter Fabri, sj.

CICM-Scheut - Rumbeke

Gedurende twee uur waren onze kloostergebouwen gevuld met nieuwsgierige bezoekers, vrienden, burens, parochianen. We waren een beetje overrompeld want we vreesden dat er weinig mensen zouden komen. Na een tijdje waren er te weinig stoelen en hadden we geen koffietassen genoeg. Maar tenslotte verliep alles in een blije en uitgelaten sfeer.

We hadden ook gezegd: niet te veel overal laten rondlopen en wie de kapel wil bezoeken niet aanmoedigen. De kapel is helemaal boven op het einde van het gebouw. Maar iedereen wilde erheen en ging er ook heen. Moeilijk te schatten hoeveel mensen er kwamen; ergens tussen de 50 en de 100.

Als kloostergemeenschap beleefden wij er deugd aan.

Jef Laevens, rector

CICM-Scheut - Kessel-Lo

De openkloosterdag was voor ons een aangename dag; het was werkelijk een drukke bedoening. We mochten ongeveer een tachtig mensen ontvangen. Een tas koffie met een koekje.. de mensen kregen onmiddellijk een goede ontvangst.

De confraters waren talrijk aanwezig om de mensen op te vangen. De bezoekers konden zo enkele plaatsen bezoeken van ons huis, begeleid door een confrater die wat uitleg gaf. Het sloeg wel aan bij de mensen want ze volgden met veel aandacht en vragen. De confraters die hen rondleidden waren al even enthousiast. Ze bezochten ook de kapel en bij de lift zagen ze ook de foto's van de confraters die in Kessel-lo overleden zijn. Na de kapel ging het naar de expozaal (met fotoboeken van de confraters uit Kessel-lo) en naar de Afrika-zaal.

Na de rondleiding waren er nog enkelen die bleven napraten. Velen van deze mensen kenden ons maar weinigen hadden ons huis van binnen gezien. We plaatsten een aankondiging in Kerk en Leven en langs die weg zijn er verschillende mensen naar ons toegekomen.

We hadden nog twee panelen van het 150-jarig bestaan van onze congregatie: het eerste paneel met onze grondmotivatie als congregatie en een tweede paneel met de aankondiging van ons 150-jarig bestaan.

Een geslaagde dag. Iedereen was tevreden dat we aan dit initiatief hebben meegewerkt.

Leopold Van Dooren

Salesianen - Heverlee

Op zondag 4 oktober 2015 stelde het Don Bosco Vormingshuis te Heverlee zijn deuren open. Ruim 40 mensen, jong en oud, vonden de weg naar ons huis.

Onder een stralend nazomerzonnetje kon iedereen genieten van onze mooie tuin: een stilteplek, een oase van groen, vlakbij de drukke stad Leuven. Denk daar nog een kopje koffie of thee bij en je kunt zo meegaan in de gezelligheid van de ontmoetingen van deze namiddag. Ook in onze vergaderzaal moest je zeker een kijkje gaan nemen. Verscheidene medebroeders hadden hard gewerkt om daar een mooie tentoonstelling op te bouwen over de gemeenschap en over [Jeugdendienst Don Bosco](#).



De twee jongste medebroeders van onze gemeenschap, Simon Nongrum en Toni Berek, brachten een boeiend getuigenis voor telkens ruim 20 bezoekers. Ze vertelden over hun leven, hun keuze om Salesiaan te worden, hun missionaris-zijn (in een heel andere culturele context dan die van hun land van oorsprong) en over de vele kansen die ze hier in Vlaanderen zien om hun roeping te beleven en Don Bosco's droom gestalte te geven. De toehoorders waren bijzonder enthousiast over het boeiende verhaal van Toni en Simon.

De namiddag werd afgerond met een mooi gebedsmoment in onze huiskapel. Aan de actieve manier waarop de bezoekers betrokken waren bij het meebidden en meezingen, kon je voelen dat ze 'thuis' waren bij ons. Sommigen van hen bleven daarna trouwens nog nakaarten tot het al lang donker geworden was...

Wilfried Wambeke

Salvator klooster - Hasselt

Het jaar van het religieuze leven zomaar voorbij laten gaan... dat zou zonde zijn vonden de drie jongste zusters van onze Belgische Provincie. Wij wilden het eenvoudig houden en vooral hartelijkheid uitstralen. Er moest ruimte zijn voor ontmoeting, en een kijk achter de schermen van een leven als religieuze was een prioriteit.

Vandaag ligt Salvator klooster verscholen tussen het Jessa-ziekenhuis, campus Salvator, het Woon- & Zorgcentrum Salvator met zijn serviceflats en assistentiewoningen en de recent geopende afdeling voor jonge dementerenden. Ook het herstellverblijf Salvator en een Peda voor studenten bevinden zich op dezelfde site. Die jongeren kennen ons klooster en voor velen van hen is het een oord van rust en stilte tijdens de blokperiode. Onze zusters stonden hier aan de wieg van wat vandaag een dorp op zich is geworden.

Wij vreesden dat ze onze kloosterpoort niet zouden vinden tussen de wirwar van gebouwen. Maar die vrees was onterecht: ze kwamen met velen. Bij de 22ste bezoeker fluisterde Zr. Sonja, onze kersverse provinciale overste, in mijn oor: 'onze opendeurdag is voor mij reeds geslaagd'. Dit aantal was 's avonds verviervoudigd. Het was een zeer verscheiden publiek. Onze jongste bezoeker was 7 maanden en de oudste was vermoedelijk de 90 voorbij. Bewoners van de serviceflats vonden het de ideale gelegenheid om hun burens te leren kennen. Verschillende oud-studenten van de verpleegsterschool Mater Salvatoris kwamen een kijkje nemen met de kleinkinderen.



Zr. Maya had een powerpoint samengesteld waarin ze onze congregatie met haar verscheiden apostolaten voorstelde en ook verwees naar de drie takken van onze congregatie: paters en broeders, zusters en leken. Daarnaast werd aan de hand van fotomateriaal het dagelijkse leven achter de muren van een klooster

geprojecteerd. Van bij het opstaan tot het slapengaan, biddend in de kapel, op vergaderingen, naast het ziekbed, jongerenwerking of als voorganger in het rusthuis en/of parochie. Een belangrijk item in de presentatie was zeker het internationale karakter van onze congregatie. De internationale opleiding en de vele internationale samenkomsten voor o.a. voortgezette vorming.

Voor alle geïnteresseerden verzorgde zuster Sonja een uitgebreide rondleiding langs alle hoekjes en kantjes van het kloostergebouw. Bij een tas koffie met Limburgse vlaai keuvelden al onze zusters van jong tot oud met de bezoekers. De namiddag werd afgesloten met een gebedsdienst met als thema 'Eenheid in verscheidenheid'.

Dat het goed is geweest was tekenend: vele bezoekers bleven maar napraten. Zuster Sonja haar vuurdoop als provinciale overste is geslaagd.

Zr. Anne-Marie Dierick

Norbertijnenabdij - Postel

Op zondag 4 oktober was het opendeurdag in de abdij van Postel (of liever opendeurnamiddag, van 14 uur tot 17 uur).

Niettegenstaande de beperkte publiciteit (een artikel in het parochieblad en een aankondiging op Kerknet), bezochten honderden mensen deze eeuwenoude norbertijnenabdij. Aan de ingang van het retraitehuis werden zij begroet door de abt en de econoom. Zij ontvingen er ook een pakketje: een blad en een brochure met uitleg, een gebedskaart en een roepingenkaartje. De kinderen kregen een LED-lampje, waar zij heel blij mee waren. Een kinderhand...

In het kloosterpand, de abdijsrefter, de kapittelzaal, de sacristie en de abdiijkerk stonden broeders de bezoekers op te wachten om wat uitleg te geven. Dit stelde de broeders in de gelegenheid om af en toe een gesprekje aan te knopen.

Na het bezoek aan het klooster begaven de mensen zich onder leiding van de prior naar de Norbertuszaal. Daar bekeken zij een mooie film over het Postelse abdijsleven.

Veel bezoekers zongen om 18 uur de vespers mee met de broeders in de abdiijkerk. Aan het einde van deze drukke dag waren de abt en alle broeders tevreden. Moge hun gebed om nieuwe roepingen in dit Jaar van het Godgewijde Leven verhoord worden.

Abt Frederic Testaert

Zusters Augustinessen - Kortrijk

Op zondag 4 oktober 2015 hadden we een mooie Eucharistieviering, opgeleusterd door het koor "Gaudeamus Igitur" uit Roeselare.

Er kwamen geregeld bezoekers in de opengestelde tuin.

Met vriendelijke groeten,
Zuster Francisca



Zusters van het H. Hart van Maria – 's-Gravenwezel

Wapperende vlaggen, een stralend herfstweertje en blije zusters verwelkomden onze sympathisanten op zondag 4 oktober. De kans om een kijkje te nemen achter het vroegere 'slot' is mooi meegenomen. Ongeveer vierhonderd mensen kwamen er op af.

De rondgang begon met een doorlopende PP-presentatie die de geschiedenis van het klooster vanaf het ontstaan tot nu in beeld bracht. Dat oogstte veel succes en gaf heel wat tips mee voor gespreksstof achteraf: herinneringen en boeiende wetens-waardigheden. Daarna kon je onze mooie kapel bewonderen. Ook daar was een PP-voorstelling te zien waarin je interessante details kon vernemen over de geschiedenis, de stijl, de meubilering en het beeldhouwwerk.

Bij het buitengaan wees de pijl naar de keuken. Fijne geurtjes kwamen je al tegemoet. Want onze koks, in picco-bello uitrusting, boden lekkere hapjes aan. Er was veel te zien en te genieten : verrassende ontmoetingen, een hartelijke, familiale sfeer verhoogden de vreugde.

Via de bibliotheek ging het verder naar de afdeling voor de onze zorgbehoevende zusters. Enkele verpleegkundigen waren present om er het een en ander te bekijken. Daarna door de eetzaal van de zusters naar de gloednieuwe tuinzaal die nu als cafetaria functioneerde. Er werd druk gepraat en gelachen bij koffie en koek. Vanuit de tuinzaal kon je dan ook nog even buitenwippen om een wandeling te maken in het park.

Om 17.15 u. nodigde de kloosterklok al wie dat wilde uit om samen de vespers te zingen. De kapel was te klein en iedereen zong mee. Forse mannenstemmen begeleidden ons zusterkoor. Een prachtig moment was dat, zo samen bidden.

Magnificat! We zijn dankbaar voor deze geslaagde namiddag. Wat fijn om met veel gelukkige mensen samen te zijn. Een dag van ontmoeting, vreugde en gebed. Een dag van bevestiging, veel dynamisme en geloof in de toekomst. Hartelijk dank aan allen die erbij waren!

Zr. Monique Schoeters

Benedictinessen – Schoten

De zusters van Schotenhof hebben in het kader van het 'Jaar van het Godgewijd leven' vier uiteenlopende activiteiten gerealiseerd:

- Ontmoetingsdag op 21 maart over 'Zin van religieus leven nú'.
- Artisanale markt in het weekend van 5 september. Ruime presentatie van wandtapijten, weefsels, beelden in brons en steen, iconen geschilderd volgens de traditie, siervoorwerpen in keramiek, kunstkaarten, gelegenheidskalligrafie en kaarsen, alles vervaardigd door de zusters.
- Meeleefweekend voor jonge vrouwen die het monastieke leven wilden proeven, vanaf 18 september.
- Goddelijke Liturgie (volgens oosterse ritus) in de Byzantijnse kapel op 3 oktober. Velen hebben deelgenomen en met ons uitgewisseld, gevierd en gebeden.

Zr. Erica Van de Cauter



Zwartzusters van Bethel - Klooster "Ter Castaegneboom" – Brugge

Een zonovergoten zondag was het op 4 oktober 2015. Het groen van de bomen en de geuren van de laatste herfstbloemen toverden de binnentuin in een zone van stille rust en verwachtingsvol uitzien naar onze bezoekers.

De week voordien waren we hier al druk in de weer om alles te poetsen. Het moest en zou er kraaknet uitzien! De tuinman kwam ook nog eens langs. Vooraf werden eveneens de servetten geplooid en de brocante opgesteld.



In totaal kregen we onverwachts ongeveer 200 mensen over de vloer. In de living van de zusters werden de bezoekers stapsgewijs ingeleid in het ontstaan en verdere ontwikkeling van onze 650 jaar bestaande Congregatie. De mensen waren echt benieuwd naar het leven van de zusters. In een powerpoint-presentatie werd uitgelegd wat er hier en in Brazilië gebeurt en welk nuttig pastoraal en sociaal werk de zusters daar in Brazilië verrichten.

In de kapel was er prachtig citerspel te beluisteren en heerste er een ingetogen sfeer zodat de bezoekers ook even tot rust en gebed konden komen. Er was ook veel aandacht voor het Mariabeeld, het beeld van de Heilige Augustinus afgebeeld met een brandend hart en het brandglas van de Heilige Rita voor hopeloze gevallen.

De bezoekers trokken vandaar naar de brocante, de rommelmarkt waar ze iets konden kopen ten voordele van actuele noden.

Er was ook tijd voor een gezellig babbeltje met een lekkere pannenkoek en een potje koffie.

Hieronder enkele reacties van de zusters en het personeel:

- Een gevoel van geluk en dankbaarheid overheerst. Zo'n massa volk dat als zeer aangenaam ervaren werd. De sfeer was hartelijk.
- Een woord van dank aan de vele medewerkers en helpers om deze dag mogelijk te maken.
- De zusters ervoeren deze namiddag als een stimulans voor hun roeping - veel volk, je ziet dat de mensen de zusters waarderen.
- De onthaalzuster zag veel nieuwsgierige blikken bij het begin van deze namiddag en op het einde hoorde ze: "t Was goed hoor zuster en we zijn blij dat we gekomen zijn".
- Sommige bezoekers vertelden ook aan de zusters dat ze die dag al andere kloosters bezocht hadden. Het viel hen op dat elk klooster zijn eigen authenticiteit heeft en dit ook uitstraalt.
- Op het einde van de dag was iedereen moe maar heel tevreden met het genomen initiatief en het is zeker voor herhaling vatbaar



Verslag door vrijwilligster Petra aan de hand van de verhalen van de zusters en de medewerkers.

Zusters H. Vincentius a Paulo – Oostnieuwkerke

Wij zijn een kleine religieuze gemeenschap wonend in een landelijk dorp met ongeveer 3.400 inwoners.

De rondleiding startte met een powerpoint-presentatie over het leven van de zusters van elke dag.



Om 14.30 uur en 16.00 uur was er gelegenheid om deel te nemen aan een gebedsdienst in de kapel, met telkens 60-70 bezoekers. Voor het opluisteren van deze viering kregen we goede hulp van enkele vrijwilligers die de zang mooier maakten.

Bij het einde van de rondgang konden de bezoekers genieten van een drankje terwijl ze rustig konden napraten met de zusters of andere gasten. In totaal mochten we 281 mensen verwelkomen.

Bij hun vertrek hoorden we vele positieve reacties en zagen we enkel tevreden gezichten. Zo kijken wij terug op een heel geslaagde en aangename dag. Deze open deur konden we realiseren dank zij de hulp van enkele vrijwilligers.

Zr. Cecile Hessel

Zusters van de Heilige Harten - Damiaangemeenschap - Leuven

We namen ruim de tijd om bezoekers te ontvangen en te beluisteren en hen de mogelijkheden van ons apostolaat te leren kennen. Aan de hand van een beeldmontage konden we mensen hun hart beroeren en hen laten delen in de vreugde van ons *'gegeven religieuze leven'*. Dank zij mooi fotomateriaal konden we hen ook meenemen naar de diverse locaties waar we meer dan honderd jaar werkzaam zijn geweest: Tongeren, Petit-Rechain, Courcelles, Loonbeek, Brussel, Antwerpen, Woluwe, Heverlee en Leuven.



Momenteel leven we nog in drie religieuze gemeenschappen: Priolijlaan Heverlee, Woon en Zorgcentrum 'Vogelzang' Heverlee en Damiaangemeenschap Leuven. Onze missie is hier ruim gekaderd en gedocumenteerd rond de studentenstad Leuven, in zijn kerkelijke, culturele en sociale kontekst.

Er was heel wat belangstelling en interactieve deelname. De avond sloten we af met een verzorgd avondgebed met als thema *'Omdat ik om je geef'*. We integreerden teksten uit "Geprezen zijt Gij! - Laudato si", de Koningin van heel de schepping (als lezing) en gebeden van de Heilige Franciscus en de Heilige Pater Damiaan.

Na alle moeite bij de voorbereiding voelen wij een zeer diepe vreugde om nieuwe mensen te leren kennen. Het is voor sommigen onder hen zeker geen eenmalige ontmoeting. Er was interesse voor verdere deelname aan activiteiten en gebedsmomenten, waaronder de wekelijkse bijeenkomst op donderdagavond: 'Stilvallen bij...' het evangelie van de eerstvolgende zondag, evangelisch delen en aanbidding. De deur staat open voor iedereen!

Zuster Hubertine Vrancken, Zuster Hilde Reynders en Zuster José Vivys

Zusters van Liefde - Heule

Ook de medezusters van onze bijhuizen zijn aanwezig samen met 30-35 bezoekers om de namiddag samen met ons door te brengen. Na de gebedsviering, waarin 10 minuten stille aanbidding, ontmoeten wij elkaar bij koffie, frisdrank en gebak uit eigen keuken.

Zuster Lieve De Munter, algemeen overste, neemt het woord. Omdat het goed illustreert wat wij met de bijeenkomst beogen, nemen wij het hier integraal over.



GEROEPEN TOT VRIENDSCHAP
MET GOD EN MET ELKAAR
GEBEDSVIERING

*'Heer, in vertrouwen komen wij tot U
gedreven door de liefde voor uw Rijk,
dankbaar voor onze zusters en broeders
religieuzen in dienst van uw mensen'.*

*Met deze woorden begint het gebed dat Mgr. Van
Looy schreef ter gelegenheid van het jaar van het
Godgewijd leven. Met deze woorden als inleiding
hou ik er dan ook aan u allen te verwelkomen op
deze gebeds- en ontmoetingsnamiddag. Wij willen
op een bescheiden, maar hartelijke manier met u
samen bidden en u in een warme sfeer ontmoeten.*

Vele zusters van onze congregatie hielden eraan hier te zijn. Misschien komen er voor u en voor ons mooie momenten van herkenning, momenten van weerzien of leren kennen. God moge het geven.

Als titel van onze gebedsviering kozen wij: 'Geroepen tot vriendschap met Hem en met elkaar'. Als symbool, op de kaft, de icoon van de vriendschap. Ja, inderdaad, tot vriendschap zijn wij geroepen. Allen!

En tot die God van Liefde die ons roept willen wij nu vertrouwwol bidden. Dank omdat ons leven ook u ter harte gaat, omdat wij deze namiddag samen mogen doorbrengen.'

In het weekbericht dat elke week naar alle zusters wordt gestuurd, lezen we:

"Jawel, ik denk dat alle aanwezigen zullen akkoord gaan om afgelopen zondagnamiddag een mooie en deugddoende bijeenkomst te noemen. In de gebedswake hebben we elkaar gedragen in gebed en stilte en verder was er die hartelijke ontmoeting tussen zusters onderling en tussen zusters en bezoekers."

Zuster Bernadette Beernaert

Zusters van Liefde (Heule) – Overleie - Kortrijk

Op zondag 27 september mocht ik de homilie houden in St.-Elooi over wat ons religieus leven als zusters op Overleie inhoudt.

In de namiddag hadden we gekozen om de 5 jonge gezinnen uit de buurt met hun 11 kinderen, tussen 1 en 12 jaar oud, uit te nodigen. Een jonge kleuterjuf met haar vriend zorgden voor de animatie op de speelplaats, terwijl wij de koppels aan de hand van de kalender van het jubeljaar 2013 vertelden over onze congregatie doorheen de tijden. Allen waren buitengewoon ontvankelijk. Een kopje koffie en een stukje cake lieten zich ondertussen smaken.

En toen kwam opnieuw het verhaal van de zusters op Overleie...



Het eerste huis van de zusters stond aan het Astridpark waar nu de goudgele leeuwen staan. Later werd het de Rekollettenstraat. Dan ging het over de twee bombardementen in 1944 met 250 slachtoffers waaronder 9 zusters.

Het verhaal ging nog verder... over de oprichting van het Buitengewoon Onderwijs dat er nog is tot op vandaag. En over onze bescheiden inbreng voor bejaarden en zieken in de parochie.

Toen we onze jonge bezoekers vroegen wat hen vooral bezighoudt, was hun antwoord unaniem: die constante spanning tussen werk, gezin, ontspanning, socialisatie met familie en vrienden en tijd voor jezelf.

We sloten de namiddag af met een gezinsgebed in onze kapel en iedereen vertrok blijkbaar voldaan huiswaarts.

Gods zaadje werd weer eens uitgestrooid. Aan Hem om het kiemkracht te geven.

Zr. Liesbeth Foulon

Zusters van Liefde (Heule) – Herfstvreugde - Roeselare

We wilden ons huis openstellen voor de bewoners van het WZC St.-Camillus op 5-6-7-8 oktober van 14.30 u tot 16.30 u. Samen met de medewerkers van de animatiegroep van het rusthuis hebben we alles goed overlegd.

Het werd maandag. De drankjes waren voorzien, de koekjesdoos aangevuld, de tafel gedekt, de kapel mooi versierd en het huis op zijn best. Na een hartelijk welkom in de inkomhal en een korte uitleg over de congregatie aan de hand van het schild, begon de verkenning door ons huis: de spreekkamer, het bureel en de werkplaats om dan rustig te gaan zitten in de kapel en te luisteren naar wat uitleg over wat daar te zien valt en vragen te beantwoorden.



Aansluitend werd aan de bewoners, medewerksters, flatbewoners, burens en andere bezoekers een glaasje aangeboden met een toetje in onze gezellige leefruimte. Aangename babbeltjes volgden en ontmoeten van bekenden. Allen leken opgetogen en tevreden.

Om het bezoek af te ronden ontvingen allen een gebedskaartje met het 'Onze Vader' en de afbeelding van de 'Barmhartige Vader'. We deelden 140 kaartjes uit. Donderdagavond bliezen we het kaarsje uit met een dankbaar en tevreden hart.

De zusters van 'Herfstvreugde'.

Zusters van Liefde - Heule

Broeders van Liefde – domein Menas – Sint-Maria-Aalter

Op 11 oktober 2015 zette domein Menas in Sint-Maria-Aalter zijn deuren open. Honderden bezoekers kwamen kijken naar het nieuwe project van de Broeders van Liefde of genoten gewoon van een gezinswandeling op het mooie domein.

Verstillen, verdiepen en verbinden...

"We willen een open plek zijn voor al wie op zoek is naar verstillings, verdieping en verbinding. We zijn geen wellnesscentrum, hotel of bed & breakfast waar mensen snel even kunnen komen onthaasten. Wij willen meer zijn en verder gaan. We willen mensen ruimte en tijd geven om op zoek te gaan...", vertelt Kristof Lataire.

Het domein Menas in Sint-Maria-Aalter combineert erfgoed, verstillings, natuur en toerisme op een heel zichtbare manier.

"Na een jaar hard werken, stellen we vast dat Menas echt iets kan betekenen voor een breed publiek", gaat Kristof verder. *"Scholen die bezinningsdagen willen organiseren, bedrijven die in team hun toekomst willen uittekenen, mensen die op zoek zijn naar een plek om tot rust te komen, te schrijven, te tekenen, verbinding zoeken met zichzelf of met anderen. Menas is geen klooster waar je als buitenstaander gewoon komt meevolgen. Neen, wij luisteren naar de verwachtingen van mensen en kijken samen hoe we daaraan kunnen voldoen. We willen ons echt open stellen voor om het even wie die zoekt naar verstillings, verbinding of verdieping. Dat voor iemand mee mogelijk maken is onze doelstelling."*



Het domein is 15 hectare groot met veel groen en een mooie vijver. Maar er is ook het opvallende kasteel: een stukje erfgoed dat een bijzondere sfeer uitademt.

"Naast het kasteel ligt er op het domein ook een kapel en een zijvleugel waarin tussen 1950 en 2012 mensen uit de hele wereld hun opleiding volgden tot broeder van liefde en er ook hun geloften aflegden."

Het is dus een plek met zowel natuur als erfgoed, geschiedenis en cultuur. Het domein zit zo in de kern van wat stiltetoerisme is. Op ons domein is er ook permanent een zorggemeenschap aanwezig waar een aantal mensen langer verblijven. Die gemeenschap heet Bethanië. We willen zo ook op een duurzame manier mensen met zingevingsvragen begeleiden."

Link : [bericht in de krant De Morgen](#).

Filip D'Hooghe
Secretaris Regionaal Bestuur
Broeders van Liefde

Stadscentrum Roeselare

Grauwzusters Franciscanessen (Grote Markt) Zusters van de H. Vincentius (A. Rodenbachstraat) Zusters van Liefde (Meensesteenweg)

We maakten met de 3 zustercongregaties van Roeselare een gezamenlijk programma. De samenwerking was nieuw maar echt deugddoend.

De viering in de kerk van de Grauwzusters Franciscanessen was sfeervol en enthousiast. Zo'n 130 mensen waren aanwezig. Er kwamen nog wat extra bezoekers voor de rondgang door het historische pand en iedereen genoot van een mooie receptie. Ontmoeting stond hierbij centraal.



Bij de Zusters van Liefde kwamen meer dan 400 mensen over de vloer, een ware overrompeling. Er was veel interesse voor een powerpoint-voorstelling over het leven en de inzet van de zusters. De zusters namen de gasten mee doorheen het gebouw. Ze eindigden op het zonnige terras waar men bij een kop koffie kon napraten.



Een kleine 200 bezoekers gingen ook nog langs bij de Zusters van de H. Vincentius. Zij konden er kennis maken met de gemeenschap en meer te weten komen over de missie in Congo. Een stemmige avondwake sloot het geheel af.

Een citaat uit het gastenboek:

"Een prachtig initiatief om de krachten te bundelen en zo iets van Gods menslievendheid duidelijk te maken. Doe zo voort, beste zusters!"

André Devos
Gemeenschapsbegeleider
Zusters van Liefde VZW

Link naar een videofilmje op internet – klik op onderstaande afbeelding.



Zusters Benedictinessen - Bethanië - Loppem

Het weer was gunstig op die zondag 4 oktober... Na onze eucharistie van 10 uur komen er afwisselend tussen 15 à 40 buren en trouwe gelovigen.

Na de viering in de kerk, gaven 3 zusters om beurt uitleg over de geschiedenis van onze gemeenschap en congregatie, over enkele bijzonderheden van ons mooi kerkgebouw in neo-romaanse stijl (ontworpen door architect Viérin in 1936) en ook in de kloostertuin.

Na een uitleg in de kerk, was er een samenkomst in de kapel met getuigenis van 4 zusters over de Regel van Benedictus en de icoon van Bethanië, het gemeenschapsleven, het gebed en onze specifieke roeping tot zending en stichting in andere culturen.

Daar de groepen niet te groot waren kon men ze ook even rondleiden op het gelijkvloers naar de belangrijkste plaatsen van de priorij: refter, bibliotheek, gemeenschapsruimte... Er waren vragen, belangstelling, sympathieke contacten.

Iedereen kon daarna vrij deelnemen aan het middagofficie of de Vespers.

In de namiddag herhaalden we hetzelfde programma. Toen was de groep wat talrijker en met bezoekers van andere regio's.

Al bij al, een bescheiden maar zinvol gebeuren. Voor herhaling vatbaar.

Zr Laurentia



Hartelijk dank... aan alle verslaggevers.

Bovenstaande impressies samen geven een mooi beeld van hoe de openkloosterdagen in Vlaanderen verlopen zijn en vooral van de sfeer die er bij hoorde.

Een mooi overzicht ook van hoe de religieuze gemeenschappen nog steeds een vooraanstaande plaats hebben in de samenleving. Afbouw en voltooiën... wellicht... maar zeker ook met aanzetten tot vernieuwen.

Een geslaagd initiatief waarop we met voldoening en fierheid mogen terugkijken en dat zeker een plaatsje verdient in de analen van dit jaar van het Godgewijde leven.

*Het godgewijde leven
in de Kerk vandaag*



*Evangelisch
Profetisch
Hoopvol*

volg het verder op de [website van de URV](http://www.urv.be).

Deze en vorige edities van deze nieuwsbrief kunt u ook digitaal lezen via de voorpagina van onze website: www.urv.be