



UNIE van de RELIGIEUZEN
van VLAANDEREN

De URV-nieuwsbrief is bedoeld voor alle religieuzen. Stuur hem daarom door naar de lokale gemeenschappen van uw orde of congregatie en (digitaal) naar de individuele leden die over email beschikken.

Zusters en broeders

Midden januari lijkt een geschikt moment om u bij te brieven over de gang van zaken en de plannen voor de komende maanden bij URV.

Hartelijk dank overigens voor al uw wensen in de vorm van kaartjes, brieven en mailtjes. Waaronder ook de jaarlijkse nieuwsbrieven van klooster-gemeenschappen en congregaties. Daaruit blijkt toch telkens weer de liefde en de zorg voor elkaar, het meeleven met zoveel menselijke ervaringen rondom, de blijvende wederzijdse belangstelling en bemoediging... Het doet deugd om het van elkaar te horen!

Bij de overgang van 2015 naar 2016 lijken het 'Jaar van het Godgewijde leven' en het 'Jaar van de Barmhartigheid' naadloos op elkaar aan te sluiten. Geen wonder... eeuwen lang hebben we als religieuzen gehoor gegeven aan de evangelische oproep om liefdevol en barmhartig te zijn, vooral voor degenen die in nood waren, uitgesloten of verstoten werden.

Meer hierover leest u binnenkort in de brief van Pater Jef Matton, voorzitter van de URV, naar aanleiding van de dag van het Godgewijde leven op 2 februari.

Afsluiting van het jaar van het Godgewijde leven

Voorzitter pater Jef Matton en ondervoorzitster zuster Monique Schoeters zullen op 3 en 4 februari 2016 de URV en de religieuzen in Vlaanderen vertegenwoordigen op de 17 algemene vergadering van [UCESM](#) (Unio Conferentiarum Europae Superiorum Maiorum) in Rome.

UCESM is de koepel van de conferenties van religieuzen uit 27 Europese landen waarbij ook URV en onze Franstalige zusterorganisatie COREB aangesloten zijn.

Voorafgaand aan deze bijeenkomst zullen zij ook de gelegenheid hebben om deel te nemen aan de activiteiten georganiseerd door de Congregatie voor Instituten van Gewijd Leven en Sociëteiten van Apostolisch Leven ter afsluiting van het jaar van het Godgewijde leven.

Op 2 februari zal het jaar officieel afgesloten worden met een plechtige Eucharistieviering in de Sint-Pietersbasisliek, voorgedaan door Paus Franciscus.

Wij doen hier een warme oproep om rond deze tijd ook in eigen gemeenschap, dankbaar en in gebed verenigd, aan te sluiten bij de afsluiting van dit jaar van het Godgewijde leven. Dat kan bijvoorbeeld in de vorm van een gebedsdienst of een vesperdienst.

Zetel: Vooruitgangstraat 333 bus 4 - 1030 Brussel

Secretariaat: Sint-Jozefstraat 6 - 9041 Gent-Oostakker

09 3237858 - 0473 943619 - 09 3237855 - secretariaat@religieuzen.be - www.urv.be

Jaar van de Barmhartigheid

Intussen zijn we al een eind op weg in het buitengewoon jubeljaar van de barmhartigheid met tal van lokale, diocesane en landelijke initiatieven.

Bij het logo:



De liefde van God komt niet van bovenaf, maar van onderen. Christus draagt een gewonde man op zijn schouders. Jezus is de Goede Herder, herkenbaar aan de kruiswonden aan handen en voeten. Let ook op het kruis onder Zijn voeten. Jezus, de overwinnaar over het kwaad, is op zoek naar de gevallen en verstoten medemens en richt hem weer op. (Corebjeunes.blogspot)

Eén detail raakt ons. Het logo toont twee gezichten, maar slechts drie ogen. De blik van Jezus en die van de mens zijn met elkaar versmolten. Dat Christus zijn oog met dat van de man deelt, kan uitbeelden dat Christus het mens-zijn gedeeld heeft. En dat de man kijkt met het oog van Christus, kan erop wijzen dat wij, mensen, doorheen Christus kunnen delen in het goddelijk leven.

Wij kunnen met de ogen van Christus, dus met de ogen van God, naar de ander kijken. (rkdocumenten.nl)

Heel wat congregaties, voorzieningen en bewegingen dragen de barmhartigheid in hun naam. Voor hen mag dit jaar een bijzondere bekroning zijn op de verwezenlijking van hun doelstellingen.

Bij ons kennen we de Zusters van Barmhartigheid (Ronse, 1845) en de Zusters van de Barmhartigheid Jesu (Brugge, 1842). In Tilburg (Nederland) dragen zowel de Zusters als de Fraters Onze-Lieve-Vrouw als Moeder van Barmhartigheid in hun naam. Daaruit ontstond de [Beweging van Barmhartigheid](#) die mensen wil samenbrengen die verlangen te leven en te werken vanuit een spiritualiteit van barmhartigheid. Deze nieuwe beweging organiseert activiteiten zoals leerroutes, verdiepingdagen, retraites en reizen. Daarnaast staan de website, nieuwsbrieven en publicaties vol met beeld-taal die het hart raakt en tot de verbeelding spreekt.

Vluchtelingen crisis en barmhartigheid

De maatschappelijke actualiteit wordt meer dan ooit beheerst door de stroom van vluchtelingen, asielzoekers en migranten op zoek naar veiligheid en geborgenheid.

[Pax Christi International](#) doet dan ook een (politieke) oproep tot solidariteit naar aanleiding van het jaar van de barmhartigheid: "Het actuele wereldwijde vluchtelingenvraagstuk vormt één van de grote uitdagingen voor het Jaar van Barmhartigheid van de katholieke Kerk. Het huidige migratiebeleid staat haaks op de sociale leer van de Kerk... De voorkeursoptie voor de armen en de zwaksten staat centraal in ons gelovig leven...".



Op de vooravond van Kerstmis stuurde Geert Lesage, algemeen secretaris van de Pers- & Studiedienst van de Bisschoppenconferentie, een kerstdossier naar de pers in Vlaanderen. Dit document geeft een overzicht van alle bekende initiatieven die vanuit het christelijk midden (organisaties, parochies, religieuzen) ondernomen worden in het kader van de opvang, integratie en sensibilisering van vluchtelingen en asielzoekers.

Uit de lijst blijkt dat ook heel wat religieuze gemeenschappen in Vlaanderen daadwerkelijk gehoor geven aan deze oproep, vaak in samenwerking met andere organisaties (Caritas, OCMW...).

Barmhartigheid en zorg voor de schepping

De Sisters of Mercy (Ierland) zijn aanwezig in meer dan 40 landen en stellen bijna een half miljoen mensen te werk in hun voorzieningen en organisaties. In het jaar van de barmhartigheid willen ze internationaal met al hun werknemers een reflectieproces beginnen waarin ze barmhartigheid, ecologie en armoede met elkaar verbinden.

Vanuit "*Laudato si*" (Geprezen zijt Gij) willen ze de roep van de aarde om barmhartigheid beluisteren. Ze starten met denkgroepen die vanuit de praktijk willen bijdragen aan een bewustwordingsproces dat tot veranderingen moet leiden in hun voorzieningen en organisaties. Eén van hun dromen is bijvoorbeeld om al hun voorzieningen en organisaties duurzaam te maken. (Bron: [Pastorale Zorg - Elisabeth](#)).



Blankenberge – jaarlijkse ontmoetingsdagen voor hogere oversten

Ook in Blankenberge willen we dit thema – zorg voor de schepping – centraal stellen. De dagen gaan door van woensdagnamiddag 18 tot vrijdagmiddag 20 mei 2016 in onze vertrouwde stek: Duinse Polders.

Een team van [Ecokerk - Netwerk Rechtvaardigheid en Vrede](#), zal het inhoudelijke gedeelte van de ontmoetingsdagen invullen. [Jacques Haers, sj.](#) zal de inleiding verzorgen.

URV-vormingsdagen – La Foresta (Vaalbeek) en Groenhove (Torhout)

De jaarlijkse vormingsdagen voor alle religieuzen worden dit jaar op twee plaatsen gehouden:

- * Vormingscentrum La Foresta - Vaalbeek op vrijdag 11 maart 2016
- * Diocesaan Centrum Groenhove - Torhout op zaterdag 12 maart 2016

Het thema is "*Geloof en internet: uitdagingen en mogelijkheden*".

Het is zeker niet de bedoeling om u wegwijs te maken in het gebruik van internet of sociale media. Maar als religieuzen willen we wel 'mee zijn' en de hedendaagse ontwikkelingen opvolgen. En we willen weten hoe deze moderne technieken werkelijk kunnen bijdragen (of niet) aan geloofsbeleving en verdieping.

[Pater Nikolaas Sintobin](#), jezuïet en internetpastor, en [dhr. Sim D'Hertefelt](#), coördinator en hoofdredacteur van het nieuwe Kerknet, willen het ons laten voelen via de virtuele wereld van beeld en klank.

Het wordt een mooie dag van ontmoeting, informatie en inspiratie. Noteer de data alvast in uw agenda. De uitnodigingen, met inschrijvingsformulier, worden eind januari verstuurd.

Tijdschrift Golfslag

Net voor Kerstmis ontving u het tijdschrift Golfslag; het vierde nummer van de 9^e jaargang. Daarbij ook een oproep om te herabonneren.



Bij de aanvang van de tiende jaargang past zeker een boeket rode rozen voor elk van de redactieleden. De meesten van hen zijn er al bij vanaf het begin. Vier keer per jaar zorgen zij voor een rijk gevulde uitgave waarin iedereen zijn gading vindt. En telkens weer wordt achter de schermen hard gewerkt om actuele thema's te zoeken, schrijvers te contacteren, teksten te corrigeren, bijhorende illustraties, bladschikking, drukwerk en verzending...

Het tijdschrift wordt dan ook zeer gewaardeerd, bij de religieuzen maar ook daarbuiten. De huidige oplage bedraagt iets meer dan 1000 exemplaren, een aantal dat jaarlijks licht achteruit loopt. Hoe kan het ook anders? Het is eigen aan een steeds kleiner wordende doelgroep. En nieuwe doelgroepen aanboren is in deze tijd van digitale informatie vrijwel onmogelijk.

De redactie wil er wel graag mee doorgaan... zolang de voorraad strekt! Niet zozeer de voorraad papier en inkt (ook dáár moeten we ecologisch zuinig mee omspringen) maar vooral de mankracht. Er wordt bijvoorbeeld gedacht om het aantal pagina's per nummer geleidelijk aan te verminderen en de lengte van de artikelen te beperken.

Nogmaals een warme oproep om uw abonnement voor 2016 te hernieuwen. Proefnummers en losse nummers kunnen aangevraagd worden op het secretariaat van de URV.

Kerknet

Sinds 6 januari is Kerknet 2.0 – het nieuwe Kerknet – dé informatiebron voor katholiek Vlaanderen. Het vroegere Kerknet is daarmee niet begraven, wel opgeslagen en raadpleegbaar als archief.

[Kerknet 2.0](#) wil, wat vorm, inhoud en gebruiksvriendelijkheid betreft, inspelen op de behoeften en de technologie van de 21^e eeuw. Ga er eens kijken! Je kunt er ook inschrijven om de dagelijkse nieuwsbrief per mail te ontvangen met een overzicht van de meest recente artikelen.

Goed om weten dat we als religieuzen via de URV meebouwen aan deze nieuwe website. Op die manier leveren we een flinke bijdrage aan de ontwikkeling van nieuwe vormen van geloofsbeleving en kerk-zijn voor de toekomst.

Identiteit en missie van de broeder-religieus

De Congregatie voor Instituten van Godgewijd Leven en Sociëteiten van Apostolisch Leven in Rome publiceerde eind vorig jaar een nieuw document dat het religieuze broederleven in de kerk centraal stelt, gebaseerd op het woord van de Heer: *"Gij zijt allen broeders"* (Mt. 23, 8).

"Dit document benadrukt de grote rijkdom en de relevantie van de roeping van de broeder. De inhoud is zeer waardevol en vernieuwend in het licht van het Tweede Vaticaans Concilie," verklaarde kardinaal Braz de Aviz bij de voorstelling op 14 december 2015 in Rome. "De roeping van de religieuze broeder is in de eerste plaats een christelijke roeping. Het beeld van de persoon van Christus dat de religieus door zijn manier van leven wil onderstrepen is dat van de broederschap. De religieuze broeder weerspiegelt het gelaat van Christus als broer: eenvoudig, goed, dicht bij de mensen, gastvrij, vrijgevig en dienstbaar".

Wist u dat er in Vlaanderen 11 broedercongregaties werkzaam zijn die samen 280 leden tellen. In abdijgemeenschappen en in paterscongregaties zijn er ook heel wat mannelijke religieuzen die hun religieuze roeping als broeder (niet-priester) willen beleven. Overigens wordt in de inleiding ook aangegeven dat de beleving van de religieuze broederschap zoals in het document verwoord, ook ten volle van toepassing is op de zustersgemeenschappen in onze Kerk.

Het document telt 27 pagina's (Engelse A4-versie) en er wordt volop gewerkt aan de Nederlandstalige uitgave. Wij houden u op de hoogte!

Zusters en broeders

Deze nieuwsbrief geeft u in een notedop de mogelijkheden en middelen die we als Unie van de Religieuzen van Vlaanderen aanbieden om er een zinvol 'religieus' jaar van te maken, vol liefde en aandacht voor elkaar, in de geest van barmhartigheid. Op die manier blijven we ten volle trouw aan onze missie in Kerk en maatschappij.

Als bestuur willen we gedurende dit jaar ook nog een aantal andere punten onder de aandacht brengen. Onder meer de rol van leken als begeleiders in onze besturen en gemeenschappen. Stapsgewijze zullen we onze taken als verantwoordelijke aan hen moeten toevertrouwen. Een nieuwe uitdaging om te leren omgaan met de keerzijde van zorg: van 'zorg verlenen' naar 'zorg ontvangen'.

Ook onze vertegenwoordiging als religieuzen in tal van kerkelijke en maatschappelijke organisaties moeten we meer en meer toevertrouwen aan leken. Het 'Onderwijscomité Religieuzen' is daarvan maar één voorbeeld. Op welke wijze kunnen we onze inspiratie op het vlak van christelijk onderwijs overdragen en bestendigen, bijvoorbeeld via de organen van Katholiek Onderwijs Vlaanderen.

Meer daarover in een volgende nieuwsbrief. Het bestuur van de URV wenst u allen een gezegend 2016 en een vruchtbaar jaar van barmhartigheid.

*Het godgewijfd leven
in de Kerk vandaag*



*Evangelisch
Profetisch
Hoopvol*

Deze en vorige edities van deze nieuwsbrief kunt u ook digitaal lezen via de voorpagina van onze website: www.urv.be