



Nieuwsbrief 2016/2

12 april 2016

UNIE van de RELIGIEUZEN
van VLAANDEREN

De URV-nieuwsbrief is bedoeld voor alle religieuzen.

Stuur hem daarom door naar de lokale gemeenschappen van uw orde of congregatie en (digitaal) naar de individuele leden die over email beschikken.

Deze en vorige edities van deze nieuwsbrief kunt u ook digitaal lezen via de voorpagina van onze website: www.urv.be

Zusters en broeders

Bij de eerste lenteprikkels... als de paaslelies, de magnolia en de forsythia onze kloostertuinen sieren, voel je dat alles toch weer goed zal komen!

Ons geloof in de Verrezen Heer helpt ons in de vaste overtuiging dat terrorisme, oorlog of haat, niet de bovenhand zullen halen.

Vrede, vreugde, en vrijheid voor alle mensen, ook voor hen die hun land moeten ontvluchten. Wees welkom!

Liefde en barmhartigheid geven elkaar de hand, overal waar mensen met elkaar begaan zijn. Het leven in onze eigen religieuze gemeenschap mag daarvan een teken zijn. Zoals ook de lentebloesems in onze kloostertuin...



URV-vormingsdagen voor religieuzen

Geloof en internet, uitdagingen en mogelijkheden

Vaalbeek en Torhout - 11 en 12 maart 2016

Nikolaas Sintobin, jezuïet en internetpastor, en Sim D'Hertefelt, coördinator en hoofdredacteur van het nieuwe Kerknet, waren de gastsprekers van deze dagen. De website van Kerknet kwam tot stand in 1995 en gold toen in het mediaveld als zeer eigentijds. Maar na 20 jaar is de website wel toe aan een grondige vernieuwing.

Zetel: Vooruitgangstraat 333 bus 4 - 1030 Brussel

Secretariaat: Sint-Jozefstraat 6 - 9041 Gent-Oostakker

☎ 09 3237858 - 📞 0473 943619 - 📠 09 3237855 - ✉ secretariaat@religieuzen.be - 🌐 www.urv.be

Het nieuwe Kerknet - [Kerknet 2.0](#) - wil de aanwezigheid van Kerk en geloof in Vlaanderen, op digitale wijze bestendigen en verbeteren. Eén van de kerntaken van de Kerk is evangelisatie. Elke generatie gebruikt daartoe de middelen en het medium van haar tijd. Beide inleiders lieten ons aanvoelen hoe deze moderne technieken kunnen bijdragen aan geloofsbeleving en verdieping. Vanuit hun rijke ervaring wilden ze ons ook tonen hoe we als Kerk daarop kunnen inspelen.

Nikolaas Sintobin nam ons van bij het begin op sleeptouw met een overzicht van de meest indringende, technische (r)evoluties in de wereld van informatie en communicatie.



Een eerste ware omwenteling was de uitvinding van de boekdrukkunst met als blikvanger de *Gutenbergbijbel* in 1454. In kerkelijke middens was dat niet meteen een succes omdat de liturgie de voorkeur gaf aan het gebruik van beschreven perkament boven gedrukte boeken. Maar vijf eeuwen lang zou het gedrukte woord het middel bij uitstek zijn om kennis te vergaren en over te dragen.

Een tweede grote stap was het internet, een platform voor digitale uitwisseling van informatie. Na een experimentele periode (1972-1991) volgde de commerciële en voor iedereen bereikbare doorbraak met Google (1997), Skype (2003), Facebook (2004), YouTube (2005), Twitter (2006), WhatsApp (2009) en Instagram (2010) als belangrijke spelers.



De derde stap maakt informatie en communicatie altijd en overal beschikbaar. Het klassieke mobieltje (GSM of handphone) wordt volgestopt met allerlei handige toepassingen (applicaties of *app's*) en groeit uit tot de slimme *smartphone* (2009), de overzichtelijke *tablet* (2009) en sinds kort de vernuftige polshorloge *AppleWatch* (2014).

De cijfers over het aantal gebruikers zijn duizelingwekkend. Eind 2015 waren er wereldwijd 4,3 miljard gebruikers van het internet. Er circuleren 759 miljoen websites en dagelijks worden er 182 miljard emails verstuurd. In 2015 waren er in België 5,6 miljoen internet-gebruikers. *Seniorennet* kent 22.648 blogs en op *Wikipedia* staan 1.788.814 artikelen in het Nederlands.

De uitdagingen zijn enorm. Enkele waardevolle voorbeelden van innovatie:

- ✓ Ignis webmagazine: www.igniswebmagazine.nl
- ✓ Gewijde ruimte: www.gewijderuimte.org, een digitale gemeenschap van gebed in 22 talen
- ✓ In alle dingen: www.inalldingen.org, een blog met ignatiaanse spiritualiteit
- ✓ Start de stilte: www.startdestilte.be, initiatie in meditatie en gebed
- ✓ 40-dagenretraite: www.ignatiaansbidden.org, 9000 deelnemers in 60 landen
- ✓ Bidden onderweg: www.biddenonderweg.org, elke dag een podcast van 15 minuten met muziek, bezinning en gebed.

Het uitgangspunt van Sim D'Hertefelt was: hoe religieuze ervaring digitaal vormgeven en doorgeven? Of hoe onze gezamenlijke religieuze ervaring toegankelijk maken voor aankomende generaties? Hebben we een plan om dat geestelijk erfgoed te door te geven? Waar gaan jongeren op zoek naar de zin van hun leven? En... hoe kunnen religieuzen bijdragen om het internet te gebruiken als een medium voor de overdracht van hun spirituele rijkdom?



Deze uitdagingen werden geïllustreerd met een aantal voorbeelden en modellen, met daarbij telkens een uitnodiging naar ons als religieuzen.

- ✓ Op het vlak van kennisoverdracht: lever inhoud voor een encyclopedische bijdrage op Kerknet en Wikipedia.
- ✓ Stuur ideeën voor stukjes naar Kerknet
- ✓ Begin een blog op Kerknet
- ✓ Wordt opdrachtgever om teksten te digitaliseren en te ontsluiten
- ✓ Via webteksten, fotografie, film e.d. levensverhalen van religieuzen vormgeven of laten vormgeven door ervaringsdeskundigen
- ✓ Wordt inhoudleverancier van multimediale verhaalprojecten of van initiatieprojecten zoals de website www.startdestilte.be
- ✓ Houd een eenvoudig digitaal dagboek bij van bv. een pelgrimstocht of een bedevaart en laat er een verslag over maken voor Kerknet.
- ✓ Religieuze ervaringen delen kan natuurlijk ook via een eigen website, facebook-pagina of instagram. Zeer zinvol is een microsite op Kerknet voor de eigen orde of congregatie.
- ✓ En zeker niet vergeten: www.kerknet.be bekend maken bij medezusters, vrienden en familie.

Sinds 1996 heeft Sim D'Hertefelt al tal van internet-projecten uitgewerkt. Zijn verwachtingen naar de religieuzen bij de uitbouw van Kerknet zijn zeer hoog. Hij is ervan overtuigd dat er op dit gebied nog vele mogelijkheden te ontdekken zijn. Hij is er diep van doordrongen en hij beleeft deze opdracht als een roeping.

Zr Lieve Vervoort

Convent van Betlehem, Duffel

Jaarlijkse ontmoetingsdagen voor hogere oversten en raadsleden "Laudato Si': een dringend appèl tot handelen"

Na de vormingsdagen voor alle religieuzen maken we ons op voor de jaarlijkse bijeenkomst voor hogere oversten en raadsleden.



De ontmoetingsdagen gaan door van woensdagnamiddag 18 mei tot vrijdagmiddag 20 mei 2016 in Duinse Polders – Blankenberge, met als centrale thema 'Zorg voor de schepping'.

De tweede encycliek van paus Franciscus, "Laudato Si'", gaat over de zorg voor de schepping, 'ons gemeenschappelijk huis'. In zijn schrijven over het milieu gaat de paus uit van een "integrale ecologie" die deel is van het sociale vraagstuk waarin het economische, het ecologische en het sociale samen moeten bekeken worden. De Nederlandse vertaling is verschenen bij [uitgeverij Licap](#) onder de titel: *Geprezen zijt Gij!*

Karel Malfliet, stafmedewerker van Eokerk - Netwerk Rechtvaardigheid en Vrede, zal het inhoudelijke gedeelte van de ontmoetingsdagen invullen samen met Jacques Haers s.J. (docent KU-Leuven) en Willem Staes (Pax Christi).

Ecologie en klimaat liggen aan de basis van een duurzame wereld. Een bezinning rond ecospiritualiteit, eokerk, klimaatplan, vrede en veiligheid, migratie- en vluchtelingenstromen... wil ons helpen om als mens, als maatschappij en als kerk, mee te werken aan de toekomst.

Elke deelnemer ontvangt de brochure "[Het klimaat verandert ook mij](#)", een gezamenlijke uitgave van Pax Christi Vlaanderen en Eokerk. Dit boek is tevens bedoeld als een handige leidraad er om thuis, in de eigen gemeenschap, mee aan de slag te gaan.



Deze bijeenkomst is ook bedoeld om elkaar te ontmoeten en bij te praten. De rustige omgeving van Duinse Polder, de zee en het strand, en de ontspannen sfeer brengt ons tot innerlijke rust. Het is een unieke gelegenheid om gedurende enkele dagen biddend en bezinnend bij elkaar te zijn.

Zusters en broeders

Het bestuur van URV beseft heel goed dat het voor velen onder u niet mogelijk is om deel te nemen aan de bijeenkomsten die jaarlijks georganiseerd worden. Toch vinden we het belangrijk om telkens weer actuele thema's aan te reiken. Want hoe dan ook - ter plekke of thuis - we laten de wereld en de mensen die er wonen niet los!

Een hartelijke groet aan u allen... in het bijzonder aan allen die er niet bij konden of kunnen zijn. Wij denken speciaal aan u en we laten ook u niet los!

Tot bij een volgende Nieuwsbrief.