



UNIE van de RELIGIEUZEN
van VLAANDEREN

Zusters en broeders

Een nieuwe bestuur heeft sinds eind 2014 (statutair op 29 december) het roer van de Unie van de Religieuzen van Vlaanderen (URV) overgenomen. **Pater Jef Matton** (Scheut) is de nieuwe voorzitter en volgt in die functie Abt Erik De Sutter (Grimbergen) op. **Zr. Monique Schoeters** (Schilde) heeft de taak van ondervoorzitter overgenomen van zr. Christa Tant (Brugge). Contactgegevens vindt u aan het einde van deze nieuwsbrief. De volledige lijst van bestuursleden is al in de vorige nieuwsbrief verschenen. U kunt die ook nog eens nakijken op de [website](#).

Met heel veel dank en waardering aan het vorige bestuur wil het nieuwe bestuur van URV samen met u verder werken aan het doel van de organisatie, met name gezicht en gestalte geven aan de religieuzen in Vlaanderen en aan hun instellingen: de religieuze ordes en congregaties. Dat gebeurt o.m. via berichtgeving en communicatie, vorming en ontmoetingsdagen, ondersteuning, enz.

Een ander belangrijk aspect is zeker de vertegenwoordiging van de religieuzen in diverse organisaties en overlegorganen van kerk en samenleving. Denk maar aan de verschillende sectoren waaraan vele religieuzen het grootste deel van hun leven hebben gewijd: het onderwijs en de zorgsector. Daarnaast is er ook roepingpastoraal, het interdiocesaan centrum met haar diensten, patrimonium en erfgoed, en nog zo veel meer.

Verantwoordelijken van ordes en congregaties kunnen voor informatie of bijstand altijd terecht bij de URV. Wat niet wil zeggen dat we voor elk probleem een pasklare oplossing te bieden hebben. Dan is er altijd wel een mogelijkheid tot doorverwijzing naar een gespecialiseerde organisatie die u verder kan helpen.

*Het godgewijde leven
in de Kerk vandaag*



*Evangelisch
Profetisch
Hoopvol*

Het jaar van het Godgewijde Leven 2015

2 februari – Dag van het Godgewijde Leven

De Kerk heeft Lichtmis, het feest van de 'Opdracht van Jezus in de tempel' uitgekozen om de aandacht te vestigen op het godgewijde leven. Het is een gelegenheid om biddend stil te staan bij de toewijding aan God en aan de mensen.

Enkele jaren geleden schreef mgr. Johan Bonny, de bisschop van Antwerpen, een gelegenheidsbrief waarin hij zijn dankbaarheid uitdrukte over de manier waarop de religieuzen tot op vandaag mee gestalte hebben geven aan de lokale kerkgemeenschap. Hij loofde de radicale keuze die ze maken om Jezus te volgen.

Zetel: Vooruitgangstraat 333 bus 4 - 1030 Brussel

Secretariaat: Sint-Jozefstraat 6 - 9041 Gent-Oostakker

☎ 09 3237858 - 📞 0473 943619 - 📠 09 3237855 - 📧 secretariaat@religieuzen.be - 🌐 www.urv.be

"Het is niet evident om sober en solidair te leven in een welvoorzien samenleving. Om gemeenschap te vormen en mensen samen te brengen in een tijd van individualisering. Om voor Jezus en de kerkgemeenschap uit te komen in een wereld van religieuze vervaging. Dank dat u trouw blijft aan de tegendraadse kracht van het evangelie."

In elk bisdom wordt op een eigen wijze de aandacht gevestigd op de betekenis van deze bijzondere dag. Voor Mechelen-Brussel is er naar jaarlijkse gewoonte een bijeenkomst in La Foresta, Vaalbeek, op zondag 1 februari. In Hasselt is er op diezelfde dag een gebedsviering in de Kruisherkerk. Voor het bisdom Antwerpen is er een bijeenkomst in de H. Damiaankerk, Theologische Pastoraal Centrum, Groenenborgerlaan. De religieuzen van het bisdom Brugge komen op zaterdag 31 januari samen in de abdij van Zevenkerken. In het bisdom Gent is later dit jaar een bijeenkomst voorzien in het diocesaan bedevaartcentrum van O.L.Vrouw van Lourdes te Oostakker. Voor 2 februari werd een aangepaste gebedsdienst samengesteld en verspreid onder de lokale gemeenschappen van religieuzen in het bisdom.

De URV lanceert op deze dag twee nieuwe initiatieven in het kader van het jaar van het godgewijde leven:

- ✓ *Paus Franciscus schreef een brief aan alle 'godgewijden' rond de betekenis van de religieuze roeping in de Kerk.*
- ✓ *Met een LED-lichtje willen we de rijkdom van die roeping ook symbolisch doorgeven aan mensen die we op onze levensweg tegenkomen.*

Meer praktische informatie over deze beide initiatieven krijgt u via de diocesane werking voor de religieuzen en later dit jaar ook tijdens de URV-vormingsdagen. Hieronder een meer gedetailleerde omschrijving van de doelstelling.

Het licht doorgeven

"Jullie zijn het licht in de wereld. (Mt 5,14)" staat er gedrukt op het LED-lichtje, naast het intussen welbekende logo. En dat licht willen we als religieuzen toch vooral trachten te zijn, voor allen die God zoeken.

Een klein lichtje, niet groter dan een sleutelhanger. Op het eerste zicht denk je aan de praktisch kant ervan. Het helpt zeker om het sleutelgat te vinden in deze donkere dagen of om bij te lichten waar vermoeide ogen het wat moeilijk hebben.

Maar het kan ook meer zijn. 'Het licht doorgeven' staat voorop. En zo'n *prulleding* kan hier een goede insteek zijn.



Een greep uit de vele mogelijkheden:

- ✚ Bij speciale gelegenheden (vormingsdagen, ontmoetingen, studiedagen... URV, in de bisdommen...) kunnen we elke deelnemer een lichtje geven. Wat we zelf ontvangen tijdens deze bijeenkomsten willen we graag ook verder uitstralen.
- ✚ Onze oudere leden kunnen of willen graag nog iets (weg)geven, bijvoorbeeld aan mensen die op bezoek komen. Een kans die we hen zeker willen geven.
- ✚ "Als religieus ben ik verantwoordelijk voor de vormelingen. Aan het einde van de rit wil ik hen graag zo'n lichtje cadeau doen, uit erkentelijkheid."
- ✚ "Ik vier dit jaar mijn jubileum... een goed idee om alle gasten op mijn feest als afscheid zo'n lichtje mee te geven naar huis."
- ✚ "Als gemeenschap zijn wij onderdeel van een zorgcentrum. We willen het verzorgend personeel (en/of de medebewoners) graag zo'n lichtje geven als teken van onze dankbaarheid en van ons blijvend engagement."
- ✚ Via religiewinkels, abdiwinkels, open kloosterdagen (4 oktober 2015)... we hebben nog een heel jaar lang om te getuigen van het licht dat in ons straalt...

Apostolische brief van Paus Franciscus

Naar aanleiding van het jaar van het godgewijde leven schreef Paus Franciscus een apostolische brief naar alle godgewijden over de wereld verspreid. Een heel rijke tekst waarin godgewijden aangemoedigd en opgeroepen worden om vandaag hun roeping met passie te beleven, heel dikwijls puttend uit een bron van een rijk verleden en hoopvol uitzien naar de toekomst.

Ook al is die expliciet gericht aan de godgewijden, hij heeft in zich ruimere perspectieven voor een godgewijd leven midden in een Kerk en een wereld met heel veel uitdagingen. Een Kerk en wereld waar godgewijden niet alleen leven en werkzaam zijn. Velen met hen in de Kerk zijn werkzaam in en medeverantwoordelijk in de grote akker van de Heer.

De Paus zelf noemt er heel wat op: leken die de idealen, geest en zending van religieuzen delen; mensen die binnen de kerk een specifieke verantwoordelijkheid dragen zoals bisschoppen bijvoorbeeld. Maar hij wil heel duidelijk elke gelovige mee betrekken in het heilswerk van de Kerk, individueel of in gemeenschap.

In die geest willen wij dan ook deze brief uitdrukkelijk aanbieden aan al wie zich mee betrokken voelt in het heilswerk van de Kerk, mensen binnen de Kerk, maar wie weet hoe aanstekelijk het getuigenis van kerkmensen kan werken, ook mensen van buiten de Kerk. Daarom willen wij als mannelijke en vrouwelijke religieuzen in Vlaanderen deze brief zo breed mogelijk verspreiden als een oproep ook om ons Kerk-zijn zo getuigenisvol mogelijk te beleven.

(Voorwoord van pater Jef Matton, voorzitter URV.)

De apostolische brief is ook integraal te vinden op de [website van de URV](#).

8 februari – Wereldgebedsdag Mensenhandel

Als Unie van Religieuzen van Vlaanderen (URV) sluiten wij ons aan bij de oproep van paus Franciscus die op verzoek van de Unie van Mannelijke en Vrouwelijke Generale Oversten (UISG/USG) zondag 8 februari 2015 uitriep tot Wereldbiddag en dag van bezinning rond het thema mensenhandel en vrouwenhandel in het bijzonder. Het initiatief valt samen met de feestdag van de heilige Jozefina Bakhita (1869-1947), een Sudanese vrouw die uit de slavernij werd bevrijd en daarna voor het leven van een kloosterlinge koos.

Hiermee willen wij onze sympathie betonen aan al wie zich dagdagelijks inzet voor de slachtoffers van uitbuiting in de eigen omgeving. Naar schatting zijn jaarlijks tussen de 700.000 en 2 miljoen vrouwen, mannen en kinderen wereldwijd slachtoffer van mensenhandel. 60% van de gevallen zijn vrouwen en kinderen.

Voor gemeenschappen van religieuzen, parochies en andere christelijke groepen is een gebedsdienst uitgewerkt, waarmee zij op deze dag aandacht kunnen vragen voor het thema. De tekst daarvan is terug te vinden op de website van de Nederlandse [Stichting Religieuzen Tegen Vrouwenhandel](#) (SRTV).

'Netwerken' van Religieuzen

Het is niet altijd eenvoudig voor ons, zusters, broeders en paters, laat staan voor 'buitenstaanders', om een duidelijk inzicht te krijgen in wat ons 'van bovenaf' zoal wordt aangereikt aan leiding, begeleiding, vorming en ondersteuning. Een kort overzicht kan hier meer duidelijkheid geven.

In elk bisdom is er een *vicaraat voor de religieuzen*, misschien wel het eerste aanspreekpunt voor de meeste congregaties en dan vooral voor de diocesane congregaties. De bisschop benoemt een vicaris of een gedelegeerde die samen met de *diocesane raad voor de religieuzen* zorg draagt voor de congregaties en hun leden in het bisdom.

In elke kerkprovincie (zo ook in België) is er *conferentie voor de religieuzen*. Dit is voorzien in het kerkelijk recht en hier situeert zich het bestaan en de werking van de

URV. Omdat wij officieel een tweetalig land zijn kennen wij ook nog COREB (Conférence des Religieux/ Religieuses en Belgique) aan Franstalige kant. Nederland en Frankrijk bijvoorbeeld, hebben een gelijkaardige conferentie, respectievelijk de KNR (Konferentie Nederlandse Religieuzen) en CORREF (Conférence des Religieux/Religieuses en France).

Per continent of werelddeel zijn die landelijke conferenties verenigd in een 'unie'. Als URV horen wij samen met COREB, KNR, CORREF en alle andere Europese conferenties tot de Europese Unie van Religieuzen: UCESM. Dit staat voor '**Unio Conferentiarum Europae Superiorum Maiorum**' of '**Unie van de Europese Conferenties van Hogere Oversten**'. De zetel is gevestigd in Brussel. In 2014 zou de tweejaarlijkse bijeenkomst van voorzitters, ondervoorzitters en secretarissen van de 27 Europese conferenties doorgaan in Kiev, Oekraïne. Die werd evenwel afgelast vanwege de politieke crisis in het land.

Wereldwijd zijn de religieuzen verenigd via *USG en UISG, de verenigingen van respectievelijk de mannelijke en vrouwelijke hogere oversten*, gevestigd in Rome. Het Nederlandstalige bulletin van UISG is wellicht bij de meeste (vrouwelijke) congregaties bekend. Zr. Noëlla Ghijs (Bernardinnen, Oudenaarde) zal namens de nederlandstalige algemeen oversten van 4-11 februari een bijeenkomst van UISG in Rome bijwonen. Een verslag daarover ontvangt u later.

Universeel Kerkelijk is er tot slot de '*Congregatie voor Instituten van Gewijd Leven en de Sociëteiten van Apostolisch Leven*'. Dat is het departement binnen de Vaticaanse Curie dat via de bisschoppen en de bovengenoemde instellingen leiding geeft aan de religieuze instituten en haar leden. De ontmoeting met Mgr. José Rodríguez Carballo op 5 november in Gent moet in dat kader gezien worden (zie vorige nieuwsbrief).

Wil je meer weten over de een van de bovengenoemde organisaties, surf dan naar:

[COREB](#) – [UCESM](#) – [KNR](#) – [CORREF](#) – [USG](#) – [UISG](#) – [Vaticaan](#)

Tot slot...

Wij herinneren u graag nog eens aan de **URV-Vormingsdagen** voor alle religieuzen. Mevr. Annemarie Gielen van Pax Christi zal ons in drie conferenties wegwijzen in de problematiek van '**vrede, dichtbij en veraf**'. Een thema dat ook de komende jaren brandend actueel zal blijven.

De dagen gaan door in Groenhove (Torhout) op donderdag 5 maart, in La Foresta (Vaalbeek) op zaterdag 7 maart en Ter Dennen (Westmalle) op dinsdag 24 maart 2015.

De uitnodigingen zijn verstuurd. Inschrijven is nog mogelijk tot 25 februari.

De maand januari is zowat opgebrand. Een echte winter, voor zover die nog bestaan, staat ons misschien nog te wachten. Wat we zeker weten is dat we nog een mooi jaar vóór ons hebben. We ontmoeten elkaar zeker nog wel eens op een van de vele gelegenheden, ontmoetingen of vormingsdagen, georganiseerd door uw bisdom, de URV, of door wie dan ook.

Laten we er samen een mooi jaar van maken.

Voorzitter URV

E.P. Jef Matton, Provinciale Overste
Missionarissen van Scheut
Ninoofsesteenweg 548
1070 Brussel
matton@scheut.be
0471 479364

Ondervoorzitter URV

Zr. Monique Schoeters, Alg. Overste
Zusters van het H.Hart van Maria
Oudaen 72
2970 's-Gravenwezel
zhvmschilde@telenet.be
03 3836423

Vorige edities van deze nieuwsbrief kunt u raadplegen via de frontpagina van onze website: www.urv.be