

# GEBEDSDIENST



**LICHTMIS VIERING**  
**2 FEBRUARI 2024**

Bij het binnenkomen steken we een kaarsje aan en zetten het bij het Mariabeeld. Ook de Paaskaars wordt aangestoken.

**Intredelied:** Zo vriendelijk en veilig als het licht, ZJ 530

### **Kruisteken en Welkom**

Welkom, lieve mensen, op dit feest van Lichtmis. Dit is het feest van het licht, van hoop, van verbinding en van de ontmoeting van Jozef en Maria en het kind Jezus enerzijds, met de oude Simeon en Hannah anderzijds. Het feest van de ontmoeting van God met zijn volk. Het feest van de ontmoeting van jong en oud. Zo heette Lichtmis oorspronkelijk in de vierde eeuw: 'Ontmoeting'. Maar het is ook natuurlijk het feest van licht in het donker, rond Maria als herkenbare vrouw voor velen van ons. Want dat is ze voor ons: steun en toeverlaat, herkenbare moeder, trouwe vriendin. Terecht zetten we Maria volop in het warme licht. We houden van licht, we snakken naar de zon na zo een lange periode van korte dagen en lange nachten. Maar soms is het licht maar heel zwak, of zit er ruis op de verbinding met onze binnenkant of met de ander. Laten we daarom ons aan het begin van deze viering keren tot de levende God, en bidden om zijn genezende aanwezigheid in ons leven.

### **Gebed om ontferming**

Heer, we verlangen zo naar licht. Maar we durven niet genieten van het warme licht dat Gij in ons binnenste laat schijnen. Het is zo moeilijk om zo van onszelf te houden zoals Gij van ons houdt.

Draag ons, God, in barmhartigheid.

Christus, we verlangen zo naar licht. Maar eerlijk gezegd, we durven onszelf al eens te verkleinen wanneer anderen ons in het zonnetje zetten. Geef toch dat we kunnen genieten als de zon van de vriendschap over ons schijnt.

Draag ons, God, in barmhartigheid.

Heer, we verlangen zo naar licht. Maar we durven al eens ongelukkig zijn of zelfs jaloers wanneer anderen in het licht staan. Geef dat wij anderen van harte het licht gunnen.

Draag ons, God, in barmhartigheid.

## **Lezing**

Lichtmis heet ook wel feest van de ontmoeting. Laat het net dat zijn dat telkens opnieuw een uitdaging is: elkaar echt ontmoeten. Want angst om de ander te ontmoeten, is een reële drempel. Na vele, vele jaren van eenzame opsluiting en de onmogelijkheid anderen te ontmoeten, gebruikte Nelson Mandela bij zijn inauguratie als president van Zuid-Afrika deze tekst. Tegen de achtergrond van decennialange rassendiscriminatie en alle geweld en onrecht dat ermee gepaard ging, kan hij wel tellen. De tekst sluit naadloos aan bij dit mooie feest.

*Onze diepste angst, is niet dat we onmachtig zouden zijn. Onze diepste angst betreft juist onze niet te meten kracht. Niet de duisternis, maar het licht in ons is wat we het meeste vrezen.*

*We vragen onszelf af: Wie ben ik wel om mezelf briljant, schitterend, begaafd, geweldig te achten. Maar waarom zou je dat niet zijn. Je bent een kind van God. Je dient de wereld niet door jezelf klein te houden. Er wordt geen licht verspreid, als de mensen om je heen, hun zekerheid ontlenen aan jouw kleinheid.*

*We zijn bestemd om te stralen, zoals kinderen dat doen. We zijn geboren om de glorie Gods die in ons is te openbaren. Die glorie is niet slechts in enkelen, maar in ieder mens aanwezig.*

*En als we ons licht laten schijnen, scheidt dat voor de ander de mogelijkheid hetzelfde te doen. Als we van onze diepste angst bevrijd zijn zal alleen al onze nabijheid anderen bevrijden.*

## **Psalm**

### **Lezing uit het Lucas evangelie**

Toen de tijd aanbrak, waarop Maria en het Kind volgens de Wet van Mozes gereinigd moesten worden, brachten zijn ouders Jezus naar Jeruzalem om Hem aan de Heer op te dragen, volgens het voorschrift van de Wet des Heren: elke eerstgeborene van het mannelijk geslacht moet aan de Heer worden toegeheiligd, en om volgens de bepalingen van de Wet des Heren een offer te brengen, namelijk een koppel tortels of twee jonge duiven. Nu leefde er in Jeruzalem een zekere Simeon, een wetgetrouw en vroom man, die Israëls vertroosting verwachtte, en de heilige Geest rustte op hem. Hij had een

godsspraak ontvangen van de heilige Geest dat de dood hem niet zou treffen, voordat hij de Gezalfde des Heren zou hebben aanschouwd. Door de Geest gedreven was hij naar de tempel gekomen. Toen de ouders het Kind Jezus daar binnenbrachten om aan Hem het voorschrift der Wet te vervullen, nam Simeon het Kind in zijn armen en verkondigde Gods lof met de woorden: Uw dienaar laat Gij, Heer, nu naar uw woord in vrede gaan: mijn ogen hebben thans uw Heil aanschouwd dat Gij voor alle volken hebt bereid; een licht dat voor de heidenen straalt, een glorie voor uw volk Israël.

Zijn vader en moeder stonden verbaasd over wat van hem gezegd werd.

Daarop sprak Simeon over hen een zegen uit en hij zei tot Maria, zijn moeder: Zie, dit Kind is bestemd tot val of opstanding van velen in Israël, tot een teken dat weersproken wordt, opdat de gezindheid van vele harten openbaar moge worden; en uw eigen ziel zal door een zwaard worden doorboord. Er was ook een profetes, Hanna, een dochter van Fanuël, uit de stam van Aser. Zij was hoogbejaard en na haar jeugd had zij zeven jaren met haar man geleefd. Nu was zij een weduwe van vierentachtig jaar. Ze verbleef voortdurend in de tempel en diende God dag en nacht door vasten en gebed. Op dit ogenblik kwam zij naderbij, dankte God en sprak over het Kind tot allen die de bevrijding van Jeruzalem verwachtten. Toen zij alle voorschriften van de Wet des Heren vervuld hadden, keerden zij naar Galilea, naar hun stad Nazaret terug. Het Kind groeide op en nam toe in krachten; het werd vervuld van wijsheid en de genade Gods rustte op Hem.

## **Overweging – rustige muziek**

### **Voorbeden**

Bidden wij voor mensen die door hun manier van zijn, en hun manier van omgaan een licht zijn voor anderen.

Dat ze zich zelf blijven voeden aan het grote licht dat wij God mogen noemen.  
Laten we bidden.

Bidden wij voor mensen die geen licht meer zien.

Voor wie het leven nauwelijks of geen zin meer heeft.

Dat ze in de nabijheid en trouw van medemensen toch ergens lichtpuntjes mogen ontdekken.

Dat we zelf trouw en nabij zijn aan elkaar.

Laten we bidden.

Bidden wij om vreugdevolle religieuzen en Godgewijden;  
dat zij God zoeken met heel hun hart,  
dat zij de noden van kerk en wereld meedragen in gebed  
en mensen in nood solidair nabij zij.  
Laten we bidden.

**In verbondenheid met elkaar bidden we samen tot God onze Vader**

**Communieritus**

**Communielied – Dat het licht in ons mag blijven branden – ZJ 818**

**Bezinning**

Simeon en Hanna: ze zijn mensen als wij.  
Hun diepe verwachtingen geven richting aan hun leven.  
Ze kennen de pijn van het leven, maar ze blijven uitzien naar redding.  
Ze spreken uit dat het leven hen niet kan klein krijgen,  
omdat ze blijven geloven, omdat ze blijven vertrouwen.  
Ze zijn geworteld in de geschiedenis.  
Van daaruit wisten ze dat het licht over hen zou opgaan.  
Gelovenderwijs zijn ze ervan overtuigd,  
dat dat licht niet alleen voor hen zou schijnen,  
maar voor iedereen, voor heel onze wereld.

Simeon en Hanna: ze zijn voor ons een voorbeeld.  
Ook wij worden uitgedaagd om te blijven uitzien.  
In ons mistige en soms donkere bestaan,  
zal eens een licht opgaan. Meer nog:  
we mogen zelf dat licht zijn voor elkaar.  
Het is onze taak om – vanuit ons geloven –  
licht, vrede en geluk te worden voor anderen.  
Dan zal Gods genade ook op ons rusten.

(Wim Holterman osfs)

## Slotgebed

Heer,  
wij bidden U,  
laat dit samenzijn ons helpen  
om elke dag een licht te zijn  
door onze inzet, onze blijheid en onze goedheid.  
Dit vragen wij U voor vandaag, morgen en alle dagen.  
En moge de liefdevolle God ons zegenen  
in de naam van de Vader, de Zoon en de H Geest.  
Amen.

