



Beste zuster, broeder, pater,

Graag informeren we u over een initiatief dat we binnen de URV hebben genomen in het kader van de zorg voor slachtoffers van misbruik.

Specifiek gaat het nu om de zorg voor religieuzen die tijdens hun religieus leven slachtoffer werden van machtsmisbruik of spiritueel misbruik in hun congregatie of orde.

Gezien het recente boek van Rik Devillé 'Donkere gangen' en de nieuwe reeks over misbruik die in de maak is, vonden we het aangewezen om rond deze problematiek een contactpersoon te voorzien.

*Deze contactpersoon is te bereiken via luisterpunt@urv.be
Voor situaties van seksueel misbruik blijven de geëigende kanalen bestaan.
Bedankt alvast om deze info in uw gemeenschap(pen) door te geven.*

Ik wens u de 'rustige vastheid' toe die we in deze nog steeds woelige periode goed kunnen gebruiken.

Zoals God ons niet alleen laat, zo mogen we er ook zijn voor elkaar ...

*Met een hartelijke groet,
zr. Mieke
voorzitter URV*