

## Stille Zaterdag - Pasen

Piëta,  
moeder treurend  
met haar gestorven kind  
in de schoot,  
waaruit eens het leven werd geboren,  
nu zo door ongeloof gedood.

Stille wake  
bij het gestorven leven,  
mijmerend om het voorbije,  
starend naar wat komen zou,  
huilend van verdriet  
en geen één die het ziet.

En dan  
voorbij het verwachte  
wat zo werd gehoopt,  
een kiemend zaadje  
dat uit duistere grond  
reikend zich een weg baant  
de zon tegemoet,  
nieuwe lente uit winterdood vandaan.

'Hij is niet hier, Hij is verrezen!'  
klinkt het uit het graf vandaan.  
De steen is weggerold,  
water gaat stromen,  
licht laait op,  
een nieuwe dag is geboren,  
goddelijke belofte  
is waarheid,

bevrijding

door geen sterven nog te doden.

Nieuw leven is verrezen,

spreek je doopbelofte,

spreek je geloof,

even fris en nieuw,

licht voor mensen,

bruisend van hoop en toekomst.

Piet Capoen